

1 HÄR BÖRJAR GLÄDJEBUDET Markus 1:1-11

BAKGRUND: Johannes Döparen klädde sig på samma sätt som **profeten Elia** i Gamla Testamentet (vers 6 jmf. 2 Kungaboken 1:8). **Gräshoppor och vildhonung** var vanlig föda i öknen. Att knyta upp en annan människas **sandalremmar** var en uppgift som tillföll den allra billigaste slaven.

OBSERVERA: Svara på frågorna inom parentes om ingen svarat på föregående fråga.

1. Vad tror ni att den människa lärt sig som tillbringat hela sin ungdom ensam i ödemarken? (Försök föreställa er Johannes' vardag i öknen)

* Johannes hade nu hunnit bli 30 år. Varför strävade han inte efter sådant som män i den åldern vanligen strävar efter?

* Varför verkade inte Johannes i Jerusalem, i huvudstaden?

* Vilken var hemligheten bakom den popularitet som Johannes fick hos folket?

2. Ge olika förslag till orsaken till att människorna ville bli döpta av Johannes (vers 4-5)?

* Varför måste människorna bekänna sina synder offentligt innan Johannes gick med på att döpa dem (vers 5)?

* På vilket sätt beredde Johannes' verksamhet vägen för Jesus (vers 2-4)? (Varför var Johannes' verksamhet nödvändig innan Jesus började sin offentliga verksamhet?)

3. Hur kan vi röja vägen för Jesus i våra hjärtan (vers 3)?

* Hur kan jag vara en vägröjare för andra (t.ex. för min familj)?

4. Varför blev inte Johannes högfärdig över den popularitet han rönt?

* Varför ansåg sig Johannes inte ens vara värd att knyta upp sandalremmarna hos den blivande Messias?

5. Vilken är skillnaden mellan Johannes-dopet och Jesus-dopet (det kristna dopet)? (Vad betyder det att Jesus döper sina efterföljare i Helig Ande, vers 8)?

* Av vilka orsaker kan man enligt vår text inte anse en odöpt människa vara kristen?

6. Varför ville Jesus bli döpt med bättringens dop fastän han inte behövde göra bättring för någon synd?

7. I vilken form var den treenige guden närvarande då Jesus döptes?

* Varför ville Gud Fadern direkt från himlen bekänna sin kärlek till sin Son just då han döptes (vers 11)?

8. Tror du att Gud Fadern just nu kan säga det som står i vers 11 om dig? Varför? Varför inte?

GLÄDJEBUDSKAP: Orden i vers 11 påminner om de ord som Gud sade till Abraham: "Tag din ende son som du älskar, Isak,... och offra honom som brännoffer på ett berg" (1 Mosebok 22:2). Jesu dop var hans första steg på korsets väg.

2 EN SUND SJÄL I EN SUND KROPP Markus 2:1-12

BAKGRUND: På den här tiden hade husen **platta tak** av tegel. De var uppenbarligen lättare att ta i sär än tak i våra hus. Man kom upp på taket längs en stege utanför huset. Hjärnblödning hos en medelålders eller äldre människa leder ofta till **förlamning**. **Människosonen** betyder Jesus.

1. Föreställ er det dagliga livet för den förlamade mannen. Vilka besvär och svårigheter var förknippade med det? (Vilket slags hjälp behövde mannen? Hur förändrades hans relationer till andra när han blev sjuk? Vilka framtidsplaner eller drömmar kan han ha haft? Vilken mening hade han i livet?)

* Föreställ hur livet blev för den familjemedlem som måste sköta den här mannen?

2. I vers 5 framkommer det att mannen hade syndat. Vilka synder kan en människa begå även om hon är förlamad?

* Samtala över ämnet "Gör sjukdom oss till bättre eller värre människor?"

3. Vilka var bärarna? Ge olika alternativ.

* Vad fick dem så beslutsamma som vers 3-4 talar om?

* Föreställ er vad vännerna var tvungna att göra för att få den förlamade till Jesus. Tänk igenom hela vägen ända hemifrån, bit för bit. (Vad var lätt? Vad var svårt?)

4. Bärarna hade hämtat sin vän till Jesus för att han skulle bota honom. Varför förkunnar Jesus för honom först av allt att hans synder är förlåtna (vers 5)? (Varför handlade Jesus just i den här ordningsföljden?)

* Vad betydde det för den förlamade att få veta att hans synder var förlåtna?

5. Föreställ dig att du skulle föra ditt allra största problem till Jesus och han då skulle svara dig "Min son / min dotter, dina synder är förlåtna." Skulle du bli glad eller ledsen?

* Om du kunde välja, vilket skulle du välja: ett gott samvete fast ditt problem är olöst eller en lösning på problemet, men du skulle fortfarande ha synd på ditt samvete?

* Hur förändrades den förlamade mannens inställning till sin sjukdom när han var lätt om hjärtat efter att han hade fått förlåtelse för sin synd?

6. Vems tro talar Jesus om i början av vers 5? Notera hur satsen är uppbyggd.

* När kom den lame själv till tro?

7. Svara på den fråga som Jesus ställer i vers 9. (Vad kostade det Jesus att bota mannens sjukdom? Vad kostade det Jesus att förlåta mannens synder?)

8. Förutom att den här texten talar om tro, talar den också om otro. Varför ville de de laglärdade inte tro att Jesus kan förlåta människornas synder?

9. Hur kan vi "bära" våra vänner, som inte vill tro, fram inför Jesus? (Var kan de möta honom?)

10. Jesus har lett dig till den här biblegruppen framför allt för att han skall få säga till dig: "Min son / min dotter dina synder är förlåtna." Vad betyder de här orden för dig i den livssituation som du är just nu?

3 EN FÄLLA GILLRAS FÖR JESUS Markus 3:1-6

BAKGRUND: Redan i Markus 2:23-28 beskrivs den första dispyten Jesus hade med fariseerna om sabbaten. Den som omtalas i textavsnittet för idag är den andra i ordningen. För fariseerna betydde ett småpetigt firande av sabbaten att Messias skulle komma. Det var också ett vilkor för den enskildes frälsning.

1. Hur påverkades mannens liv av att han hade en förtvinad hand? (Arbetslivet, den ekonomiska situationen, familjerelationer, relationen till Gud? Vilkets slags arbete kunde man utföra med bara en hand på den tiden?)

* I vers 5 framkommer det att handen en gång varit frisk. Vad tror ni att mannen hade gått igenom efter det att handen förtvinat, kanske genom en olycka?

* Hurudan intryck ger den här texten av mannens natur?

2. Hurudan stämning rådde i synagogan den här sabbaten?

* Vi märker av texten att mannen inte kom till synagogan för att bli botad. Varför kom han då?

* Varför bad mannen inte Jesus om hjälp?

* Jämför de motiv med vilka den sjuke mannen och fariseerna kom till synagogan den här sabbaten.

3. Varför anklagade inte fariseerna Jesus direkt genom att säga rakt ut vilka fel han enligt deras åsikt hade?

* Vad tänkte fariseerna om mannen med den förtvinade handen?

4. Varför kallade Jesus fram mannen i stället för att bota honom på den bakersta bänken?

* Tror du att mannen hade stigit fram på befallning av vem som helst i församlingen?

5. I vers fyra är Jesus tydlig i fråga om sina egna och fariseernas avsikter. Vad menar Jesus när han använder så starka uttryck som "att rädda liv och döda?" (På vilket sätt hade fariseernas förhållningssätt kunnat döda den här mannen? Hur räddade Jesu sätt att förhålla sig den här mannen?)

6. Evangelierna talar bara sällan om att Jesus visade vrede. Varför var Jesus vid det här tillfället fylld av både sorg och vrede (vers 5)?

7. Vad trodde mannen om Jesus när han befalldes musklerna i den förtvinade handen att börja fungera?

* Vilket motsvarande trossteg väntar sig Jesus av dig idag?

8. Vad var det i Jesu handlande och ord som upprörde fariseerna så mycket att de började smida planer på att döda honom?

* Svvara utgående från den här händelsen: Vad var det som var fel i fariseernas tro på Gud?

9. Varför var det så viktigt för Jesus att den här mannen blev botad att han genom det satte sitt eget liv på spel? (vers 4)

* Varför dödades Jesus fastän han, för att låna orden i vers 4, bara hjälpte och räddade människorna?

GLÄDJEBUDSKAP: Sabbaten hade helt olika betydelse för Jesus och för fariseerna. För fariseerna betydde den en lag som människan måste uppfylla för att räddas. För Jesus var sabbaten en bild av evangeliet - ett tecken på att Gud ger sitt folk vila från sina gärningar genom syndernas

förlåtelse (Hebr. 4:4-10)

4 NÄR DET STORMAR Markus 4:35-41

BAKGRUND: I lärjungaskaran fanns fyra yrkesfiskare som kände sjön som sin egen ficka.

1. Gennesaret-sjön är till ytan 20 x 12 km. Ungefär hur lång tid tar det att segla över en sådan sjö?

- * Vad skulle du tänka om någon kom framåt natten och bad dig segla över en sjö av den storleken?
- * Varför protesterade inte lärjungarna med ett enda ord när Jesus bad dem segla över sjön på den tiden av dygnet (vers 35)?

2. Hur är den människa funtad som kan sova i en båt mitt i den hårdaste storm? (Vad säger det om den människans gudsrelation och hur hon förhåller sig till sin egen död?)

3. Vad tror ni att lärjungarna gjorde för att hålla båten på rätt köl när stormen bröt ut? I vilken ordning gjorde de det?

- * Varför kunde lärjungarna i den här situationen inte tro på Guds makt?

4. I vilka situationer har du känt det som om Jesus bara skulle sova, utan att alls bry sig om hur det går för dig och dina kära? (Vers 38)

- * Vers 38 innehåller egentligen en bön. Vad lär oss den här versen om bön?

5. Varför blev lärjungarna förvånade när de fick den hjälp de behövde?

- * På vilket sätt du var likadan som / annorlunda än när du senast kom i svår kris?

6. Vilket slags hjälp skulle vi förvänta oss av Jesus i våra kriser?

7. Är det svårt eller lätt för dig att tro att vinden och vattnet faktiskt lydde Jesu befallning (vers 39)? Motivera ditt svar.

- * I dag står Jesus mitt i din storm och säger "Tig, var stilla!" Vad betyder de här orden i din nuvarande livssituation?

8. Hur kändes det för lärjungarna att höra orden i vers 40 från Jesu mun?

- * Hur skulle du reagera om Jesus skulle säga de här orden till dig idag (vers 40)?

9. Hur skiljer sig lärjungarnas olika rädslor från varandra: rädslan för att dö och rädslan för Jesus? (vers 40-41)?

10. Varför hjälper Jesus också dem som saknar tro?

- * På vilket sätt förändrades lärjungarnas tro genom den här händelsen?
- * På vilket sätt skulle du önska att din tro skulle förändras genom din nuvarande kris?

GLÄDJEBUDSKAP: Lärjungarna räddades undan drunkningsdöden, men Jesus gjorde det inte. Att bli korsfäst betyder att man kvävs på samma sätt som när man drunknar. Ledaren läser Ps 69:2-3 och 15-16. Den här psalmen beskriver Jesu lidande på korset. Det var det priset Jesus måste betala för att han skulle kunna rädda oss från den brinnande sjön (Upp. 20:14)

5 ETT HOPPLÖST FALL Markus 5:1-20

BAKGRUND: Mannen i texten var antagligen **hedning** för han bodde på den östra stranden av Gennesaret-sjön. Hedningarna födde upp svin och åt köttet från dem, för judarna igen var svinet ett orent djur. **Orena andar** kommer ofta in i en människa genom dyrkan av avgudar. **En legion** var en stridsenhet bestående av 6000 romerska soldater.

1. Mannen som var besatt av de orena andarna hade anhöriga (vers 19). Vad hade mannens anhöriga försökt göra för att rädda honom?

- * Vad kan ha varit det svåraste i den här situationen för mannens fru, barn och föräldrar (vers 3-5)?
- * Vilka människor i vår tid kan kännas vara lika "hopplösa fall" som den här mannen?

2. Vad av det som beskrivs i vers 3-7 gjorde mannen av egen vilja och vad fick de onda andarna honom att göra?

- * Vad önskade mannen egentligen av Jesus (vers 6-7)? (Vilken motsägelse finns i mannens beteende?)

3. Vad visste mannen om Jesus från förut? Hur hade han fått den informationen? (vers 7)

4. Vad kan vara orsaken till att upp till 6000 onda andar kan ta en människa i besittning (vers 9)?

- * Vad lär oss diskussionen mellan Jesus och de onda andarna om styrkeförhållandena i ande världen (vers 8-13)?
- * Varför tillät Jesus andarna att göra det som de bad om?
- * Kanske det i vår mitt finns någon som är rädd för andar, spöken och mörker. Vilken tröst kan en sådan människa få i den här texten?

5. Varför blev inte människorna i Gerasa glada över att deras granne blivit frisk (vers 14-17)?

- * Hur mycket skulle 2000 svin kosta i våra dagar?
- * Hur skulle du förhålla dig till Jesus om han skulle förstöra din egendom för att rädda en enda människa?

6. Hur mycket förändrades i mannens liv?

- * Vad tror ni att mannen efteråt tänkte om de år då han bodde bland gravarna? (Hur förvandlade Jesus minustecknet i den här mannens liv till ett stort plus?)

7. Varför ville inte Jesus att mannen skulle komma med bland dem som vandrade med honom (vers 18-19)?

- * Varför befallde Jesus den här hedningen att sprida budskapet om det som hänt, fastän han annars förbjöd judarna att berätta om de under som de fick vara med om?

8. Jesus säger idag orden i vers 19 till oss. Vad betyder de för dig i din livssituation? (Vilka av Guds stora under skulle Jesus vilja att du berättade om för de dina?)

- * Hur skulle du enligt den här texten förhålla dig till den människa som du betraktar som ett hopplöst fall?

9. Den här kampen med Satan vann Jesus med siffrorna 10-0. Hur förlorade han mot honom på Golgata?

GLÄDJEBUDSKAP: Ledaren läser Jes. 52:14 och 53:3. Jesus påminde mycket om mannen från

Gerasa när han hängde på korset. I den stunden fick en legion onda andar lov att anfälla honom för att tortera honom. Det skedde därför att han i den stunden stod till svärs för våra synder inför Gud.

6 NÄR DET VÄRSTA HÄNDER Markus 5:21–24, och 35–43

BAKGRUND: Till synagogföreståndare valdes en stadsbo som åtnjöt allmänhetens förtroende. Alla andra synagogföreståndare i Nya Testamentet, utom Jairos, var fientligt inställda till Jesus. Jairos hade bara detta enda barn (Lukas 8:42).

1. Föreställ hur livet blev för föräldrarna då de äntligen fått sitt länge efterlängtrade barn.

2. Vad kan hända mellan makarna när ett barn insjuknar i någon allvarlig sjukdom? Ge olika alternativ. * Vad kan ha hänt i Jairos' gudsrelation när flickan blev sjuk?

3. Varför gick Jairos med på att be Jesus om hjälp, fastän denne inte var populär i de kretsar Jairos rörde sig i?

* Vad säger oss Jairos sätt att be om hjälp på om honom (vers 22-23)?

4. Vad hände i faderns hjärta i vers 35?

* I vilka situationer har du tänkt att det är onödigt att längre besvära Jesus?

5. Varför förbjöd Jesus Jairos att vara rädd även om det allra värsta hade hänt (vers 36)?

* Vad är du allra mest rädd för i världen? (Du kan svara tyst för dig själv på frågan)

* Om Jesus skulle förbjuda dig att vara rädd när det du fruktade allra mest har hänt, hur skulle du reagera då?

6. Jesus säger till dig idag: "Var inte rädd. Tro bara!" Vad betyder de orden i din situation?

* Vad borde Jairos ha trott på också efter det att flickan hade dött?

* Vad skulle Jairos ha gjort om han inte hade haft någon tro alls på Jesus?

7. Jairos' fru hade varit tvungen att se sitt barn dö under tiden som mannen var borta. Hur hade hon det när Jesus och hennes man kom till sorgehuset?

* I Jairos' hem rådde redan begravningsstämning. Vad ville Jesus säga till begravningsgästerna med hjälp av vers 39?

8. Läs noga hur Jesus väckte flickan till liv igen (vers 41-43). Vad fäster du speciellt uppmärksamhet vid i den här beskrivningen?

9. Varför förbjöd Jesus människorna att berätta om det här undret för andra, fastän det skulle ha gett honom god PR?

10. Fundera över det här undret utifrån flickans situation - hur påverkade det henne och hennes framtid?

* Hur förändrades föräldrarnas liv efter det här?

* Vad tror ni Jairos och hans familj tänkte när de senare hörde rykten om Jesu egen död och uppståndelse?

GLÄDJEBUDSKAP: "Var inte rädd! Tro bara!" I Jesu språkbruk betyder det "Lämna den här saken i min hand. Jag kan nog ta hand om den." Själv var Jesus rädd för bara en enda sak, nämligen att skiljas från sin Far. Det var han så rädd för att han svettades blod i Getsemane. På det sättet visade Jesus att det att vara skild från Gud (helvetet m.a.o) är det enda som människor har skäl att vara rädd för. Allt annat som gör oss rädda kan och vill Herren förvandla till välsignelse i våra liv som tror på honom.

7 EN KVINNA SOM FÖRLORAT SIN KVINNLIGHET Markus 5:25-34

BAKGRUND: Enligt Mose lag var en kvinna kultiskt oren då hon hade blödningar. Ingen fick röra vid henne, inte heller vid de föremål som hon varit i beröring med. En kvinna som hade menstruation hade inte rätt att komma till templet (3 Mosebok 15)

1. Om kvinnan i vår text var 30-40 år, hade hon förlorat sin hälsa då hon var jämförelsevis ung. Vilka följder fick den här sjukdomen i hennes liv om hon var gift? Ändå om hon inte var gift?

* Vilka följder har en kontinuerlig blodförlust för den fysiska hälsan och konditionen?

* På vilket sätt påverkar en sådan här sjukdom en kvinna och hennes självbild och självkänsla?

2. Vad kan den här kvinnan ha tänkt om Gud när hon insjuknat i en sådan här sjukdom?

* Hur hade kvinnans gudsrelation eventuellt förändrats under de långa sjukdomsåren?

3. I vers 26 framgår det att kvinnan hade haft egendom. Ge olika förslagsalternativ till varifrån hon fått pengarna och till vilket ändamål de ursprungligen varit avsedda.

4. Vi kan anta att den här tidens “gynekologiska” yrkeskunnande inte varit av högsta klass. Varför tror ni att det var så viktigt för den här kvinnan att bli frisk, att hon om och om igen gick med på deras kvacksalveri och t.o.m. använde alla sina pengar på det (vers 26)?

* Vad kan kvinnan vid det här laget ha tänkt om läkare och botare i största allmänhet (vers 26)?

* Vilken var skillnaden mellan Jesus och andra botare?

5. Hur kunde den här kvinnan, som blivit besviken på allt vad läkare heter, vara så säker på att hon kunde bli botad bara genom att röra vid Jesu mantel (vers 28)?

* Är du lika säker som kvinnan i vår text, att det är enkelt för Jesus att lösa också ditt svåraste problem?

6. Varför sade inte kvinnan, på samma sätt som andra, högt att hon behövde Jesu hjälp?

* Varför valde kvinnan just beröring som sitt sätt att bli botad på?

7. Hur kunde Jesus veta att någon rörde lätt vid en flik av hans mantel?

* Varför lät inte Jesus kvinnan återvända hem utan att samtala med henne?

8. Vad kan kvinnan ha tänkt när hon hörde Jesu fråga (vers 30)?

* Vad såg kvinnan i Jesu ögon när han vände sig om och såg på henne (vers 32)?

9. Kvinnan hade inte tänkt säga ett enda ord till Jesus och ändå “talade hon om hur det var.” (vers 33) Vad berättade hon?

* Har du någon gång “sagt hela sanningen” för Jesus när det gäller dig själv och ditt liv? Om du inte har det, varför inte?

10. Vers 34 kan översättas på två sätt: “din tro har hjälpt dig / din tro har frälst dig.” Varför ville Jesus säga just det här till kvinnan?

* Varför kallade Jesus kvinnan för “sin dotter” fastän hon var i ungefär samma ålder som han själv?

GLÄDJEBUDSKAP: Jesus själv blev en gång kultiskt oren så att han orenade dem som rörde vid honom. Det hände när hans blod rann ner på marken när han blev piskad och när han hängde på korset. Det var priset som Frälsaren måste betala för att frälsa den här kvinnan - och för att frälsa dig!

8 ETT HUVUD PÅ FAT Markus 6:16-29

BAKGRUND: Herodes var egentligen inte någon kung utan en landsfurste - med romarnas lov härskade han över en fjärdedel av Palestina. Historikern Josefus kan berätta ungefär det samma om Herodes' äktenskap som Bibeln. Enligt Josefus hette Herodias' dotter Salome. Johannes var ungefär 30 år när han anhölls.

1. Ge olika skäl till varför Herodes hade tagit frun från sin bror (vers 17-18)

* Vad var det eventuella skälet till att Herodias ville byta man?

2. Varför blandade sig Johannes i Herodes' äktenskap fastän han helt säkert visste att det var farligt?

* Hur skulle du förhålla dig till en människa som kom för att tillrättavisa dig om någon synd i ditt privatliv?

* Varför hatade Herodias Johannes mer än hennes man gjorde (vers 19-20)?

3. Vad tror ni Johannes tänkte när han satt i fängelsehålan? (Tror ni att han någon gång ångrade att han hade tillrättaviserat Herodes?)

4. Varför hade Herodes respekt för Johannes fastän denne bara var en fånge (vers 20)?

* Varför hade inte Johannes respekt för Herodes, fastän han var hans fånge?

* Vad kan Johannes' tal ha innehållit som väckte Herodes' intresse?

5. Herodias' dotter Salome var vid det här tillfället tonåring. Fundera över hurudant hennes liv hade varit hittills.

* Vilket intryck får ni av förhållandet mellan mor och dotter i ljuset av den här berättelsen (vers 21-28)?

* Varför önskade sig inte flickan en häst, en båt, en ny dansdräkt eller annat sådant som tonårsflickor önskar sig i födelsedagspresent?

6. Varför ville Herodias och hennes dotter ha Johannes' huvud? Varför räckte det inte enbart med en avrättning? Och varför just på ett fat och inte t.ex. i en låda eller säck?

* Hur många mördare (män och kvinnor) hittar vi i den här texten?

* Hur tror ni att den här händelsen påverkade flickans framtid?

7. Vad säger vers 26 om Herodes?

* Varför påverkade mordet på Johannes på ett djupare plan än de otaliga andra blodshandlingar han gjort sig skyldig till (vers 16)?

8. Vad kan Johannes ha tänkt under sina sista stunder?

* Varför måste den som banade väg för Jesus få ett sådant här slut?

9. Vad kan Johannes' lärjungar ha tänkt om sin lärares öde (vers 29)?

* Tog Johannes' liv slut alldeles för tidigt, enligt din åsikt? Motivera ditt svar.

* Jämför Johannes' liv med Herodes' och Herodias' liv.

* Vad har Johannes' och Jesu död gemensamt? Vilka olikheter finns?

10. Vilken är, enligt din åsikt, det viktigaste du själv och vår tid kan lära av den här berättelsen?

9 25000 BRÖD OCH 10000 FISKAR Markus 6:30-44

BAKGRUND: Gruppledaren visar **på en karta** var stranden mitt emot Betsaida (vers 45), platsen för brödundret, ligger och räknar ut hur många kilometer det är till de viktigaste städerna i Galliléen. Observera att Jesus och hans lärjungar hade tänkt **vila sig** under resan (vers 31-32).

1. Hur förändras en människa när hon i sin brådska inte hinner äta eller dricka (vers 31)?

* Vad tänkte lärjungarna när de såg att folket redan stod och väntade på Jesus när de kom till stranden (vers 32-33)?

* Varför blev Jesus inte nervös på folkmassan fastän han förlorade sin lediga dag (vers 34)?

2. När Jesus hade avslutat sitt tal var det redan sent på eftermiddagen. Hur kan lärjungarna ha känt sig vid den tiden på dagen?

* Räkna ut hur länge hemresan kan ha räckt när man gick till fots från stranden mitt emot Betsaida till de viktigaste städerna i Galliléen. Observera att det i sällskapet också fanns åldringar och barn.

3. Fem semlor och två fiskar utgjorde en måltid för en man. Hur mycket skulle en sådan lunch kosta i våra pengar?

* Hur många byar skulle man ha varit tvungen att länsa på mat förrän man fick ihop en måltid för femtusen män: 25000 bröd och 10000 fiskar?

4. Hur mycket skulle en lunch för femtusen män kosta i vår valuta?

* 200 denarer var på den tiden lika mycket som 2/3 av årslönen för en man. Varför nämnde lärjungarna just den summan för Jesus?

5. Varför sa Jesus till sina lärjungar: "Ge dem något att äta ni själva" (vers 37)?

* Vad borde lärjungarna ha svarat på Jesu befallning?

6. Varifrån fick lärjungarna mod att göra så som Jesus befälde (vers 39)?

* Trodde människorna att de skulle få mat när de satte sig ner på gräset? Om de trodde, varifrån tänkte de att maten skulle komma? (vers 40)

7. Varför förökade Jesus det bröd som redan fanns så, att det blev 5000 gånger mer i stället

för att han skulle ha förvandlat 5000 stenar till bröd (vers 41-42)?

* Vilken är skillnaden mellan de under som Jesus gör och de "under" som häxor gör?

8. Fundera över varför kristna i vår tid inte är så värst intresserade av att mätta hungrande i vår värld. (Vad är kristna i vår tid intresserade av?)

* Var finns de hungrande som Jesus skulle önska att du skulle mätta idag?

9. Tror du att Jesus kan föröka de (t.o.m. små) gåvor som du ger honom?

* Vilken är skillnaden mellan tro och realism?

GLÄDJEBUDSKAP: Efter att ha utfört det här undret sa Jesus: "Jag är det levande brödet som har kommit ner från himlen. Den som äter av det brödet skall leva i evighet. Brödet jag skall ge är mitt kött" (Johannes 6:51). Genom sin korsdöd blev Jesus själv nattvardsbröd och det eviga livets bröd för oss.

10 EFFATA - ÖPPNA DIG! Markus 7:-31-37

BAKGRUND: Mannen i vårt text har troligtvis varit hörselskadad ända från sin tidiga barndom eftersom han inte kunde tala ordentligt. Han hade alltså aldrig kunnat kommunicera ordentligt med andra människor. (På den tiden fanns inget enhetligt teckenspråk.) Jesaja hade 700 år tidigare förutsagt att Messias skulle få döva att göra och stumma att tala ((Jesaja 35:5; vers 37).

1. Fundera på vilka olika ljud du hör under en dag. Vad tycker du skulle vara det svåraste om du inte skulle höra någonting alls?

2. Försök föreställa dig hurudan den hörselskadade mannens barndom varit. (Vilka knep hade hans föräldrar när det gällde att fostra sitt barn, skydda honom från faror, lära honom arbeta m.m? Vilken var det döva barnets relation till sina jämnåriga? Hurudan bild fick han av sig själv?)

3. Hur såg vardagen ut för den vuxne hörselskadade i jämförelse med andra vuxnas vardag?

* Antagligen hade han någon gång gått i synagogan och templet - hur mycket tror ni att han förstod av den osynlige Guden?

4. Vilket motiv hade de som kom med den döve till Jesus - ge olika alternativ (vers 32)?

* Om du hade varit den som kom med mannen till Jesus, hur skulle du ha förklarat för honom vart ni var på väg och varför?

* Varför måste det ha kännts speciellt svårt för den döve att hamna i centrum i folkhopen?

5. Varför botade Jesus inte döve på det sätt som de som kom honom bad om (vers 32b och 34)?

* Varför protesterade mannen inte utan följde med den okände rabbin (vers 33)?

6. Vad förstod den döve av Jesu fyrdelade gester i vers 33 och 34? (Vad ville Jesus säga till mannen, då han såg upp mot himlen innan han botade honom? Vad ville han säga med sin suck?)

7. Varför har Markus tagit med i texten de ord på grundspråket arameiska som Jesus uttalade när han botade mannen (vers 34)?

* Jesus står i det här ögonblicket framför dig och säger: “Effata! Öppna dig!” Vad menar han med det - med tanke på din kommunikation med andra människor? (Du kan svara på frågan tyst för dig själv)

8. I allmänhet tar det tre år för ett barn att få det centrala ordförrådet i språket. Hur var det möjligt för den här mannen att “lära sig” allt det i ett enda ögonblick?

9. Varje under som Jesus gjorde lär oss någonting om himlen. Vad kan vi lära oss med hjälp av den här händelsen?

10. Varför brydde sig människorna inte om det att Jesus bad dem tiga om undret (vers 36)?

* Vad tror du - är det en fördel för kyrkan i vår tid om man i massmedia gör reklam för de under som sker?

* Vilka “nyheter” skulle Jesus hellre ha velat att dessa människor skulle ha berättat för sina bekanta?

GLÄDJEBUDSKAP: Den djupa kommunikationen mellan Jesus och hans far bröts när Jesus hängde på korset. Det var det pris Jesus måste betala för att upprätta vår kommunikation till Gud - den som våra synder hade brutit.

11 EN BLIND UTAN EGEN VILJA Markus 8:22-26

BAKGRUND: Mannen hade sett som barn. Vi vet det därför att Jesus botade bara en människa som var född blind (Johannes 9:32). I vår text beskrivs den enda gång då **Jesus stegvis botade en sjuk**. Han hade just diskuterat **andlig blindhet** med sina lärjungar (vers 18). Han hade också en gång förebrått den här orten (Betsaida) för dess otro (Matteus 11:21).

1. Varför bad den blinde själv inte om någonting av Jesus?

* Föreställ er hurudant liv han haft hittills.

* Vad hade gjort mannen så passiv? Ge olika skäl.

2. Vad önskade de som förde mannen att Jesus skulle göra? (vers 22)

* På vilket sätt svarade Jesus på vännernas begäran?

* Vem påminner du mer om: den som förde den blinde till Jesus eller den som blev förd?

3. Varför ville Jesus inte bota mannen inne i byn Betsaida utan valde att gå utanför byn?

* Föreställ dig att en vilt främmande människa skulle ta dig i handen vid ett tillfälle då du inte skulle kunna se honom. Hur skulle du reagera? (Vad säger det om mannen att han inte motsatte sig det att Jesus ledde honom ut ur byn?)

4. Vilka fyra saker gjorde Jesus för den blinde?

* Varför behövdes så här många skeden för att han skulle bli frisk? (Vad betydde det stegvisa tillfrisknandet och ordväxlingen med Jesus för den blinde?)

5. Jesus ledde den blinde ut ur byn enkom för att komma undan människorna. Tror du att

det ändå fanns människor på plats eller trodde mannen bara att han såg dem (vers 24)?

* Försök föreställa dig situationen då Jesus lade sina båda händer på mannens huvud och frågade om han såg någonting. Vad skulle ha varit det rätta svaret på den frågan?

* Varför upprepade Jesus inte sin fråga i den senare fasen då han botade mannen (vers 25)?

6. Varför ville Jesus inte att mannen skulle återvända till Betsaida där hans vänner troligen väntade på honom? (Vad skulle ha kunnat hända i byn om mannen hade gått dit?)

* Vad annat i mannens liv helades, förutom hans ögon?

* Vilket var Jesu slutliga mål för den här mannen?

7. Den här texten frågar oss också om vi ser Jesus med vårt "hjärtas ögon" (vers 18). Jesus står framför dig i dag och frågar "ser du något?" vad svarar du honom?

* På vilka olika sätt har Jesus försökt öppna ditt "hjärtas ögon" så att du skulle se honom?

9. Vad lär det här undret oss om himlen?

GLÄDJEBUDSKAP: Att den blinde mannens ögon öppnades var ett tecken på det att Herren själv hade kommit till jorden och att människorna fick se honom ansikte mot ansikte (Jesaja 35:4-5). Jesus var ändå så fördold att många inte såg honom som Gud. Också lärjungarna hade svårt att se vem Jesus i själva verket var (vers 18). Den här berättelsen försäkrar oss att Jesus inte lämnar arbetet på hälft innan vi ser honom sådan som han verkligen är (1 Johannesbrevet 3:2).

12 RÄDDAT OCH FÖRLORAT LIV Markus 8:34-38

BAKGRUND: I den här texten för Jesus första gången korset på tal. Hans ord upprörde säkert hans efterföljare alldeles förskräckligt. Att bli korsfäst var nämligen på den tiden den största skam en människa kunde råka ut för. Till skammen hörde också att de dödsdömda själva var tvungna att bära sitt kors till avrättningsplatsen medan människorna ropade hånfulla tillmälen efter dem. (Lägg märke till att grekiskan har **samma ord för "själ" och "liv"**).

1. Vers 34-38

- * Hurudant liv anses i vår tid vara ett liv värt att leva och hurudant liv anses inte vara det? (Vad betyder det för vår samtid att rädda resp. förlora sitt liv?)
- * För vem höll Jesus sitt tal?
- * Vad kan människorna ha tänkt om att leva i Jesu efterföljd innan de hörde det här talet? Vad tänkte de efter att ha hört det?
- * Hurudan är den människa som går med på att följa Jesus på de här villkoren?
- * Om Jesus ville ha fler efterföljare, varför höll han då ett tal som det här?

2. Vers 34 - att förneka sig själv

- * Vad betydde det i lärjungarnas fall att förneka sig själv?
- * Vad betyder det i vårt fall att förneka sig själv och följa Jesus?
- * (Följande fråga ställs bara i ett buddhistiskt sammanhang: Vilken är skillnaden mellan buddhism och kristendom när man talar om att förneka sig själv?)

3. Vers 34 - att ta sitt kors

- * Vilken är din åsikt: avser Jesus med "att ta sitt kors" vilket som helst lidande, eller bara det lidande som den kristne får på grund av sin tro?
- * Hur skulle ditt liv se ut utan kors?
- * Varför låter Jesus inte en enda av sina efterföljare klara sig genom livet utan kors?
- * På vilket sätt förändras korsbärarens liv om han varje morgon tar sitt lidande ur Guds hand och inte ur djävulens, andra människors eller ödets "hand"?

4. Vers 35 - att rädda och förlora livet

- På vilka olika sätt försöker vi människor bli befriade från våra kors?
- * Varför kan inte den människa bli lycklig som ställer som mål för sitt liv att bli lycklig?
 - * Var får Jesu efterföljare kraft att bära sitt kors?

5. Vers 36-37 - att förlora sin själ, att köpa tillbaka sitt liv

- * För vad kan en människa förlora sitt liv (sin själ)?
- * Med vilken valuta köpte Jesus tillbaka förlorade själar?

6. Vers 38 - att skämmas för Jesus och hans ord

- * Vad av det som Bibeln lär tycker du är allra svårast att säga så att dina vänner som inte är troende hör?
- * Varför skäms Jesus för den kristne som inte vågat kämpa för Guds ord mitt i ett "trolöst och syndigt släkte"?
- * Vad händer med den människa som Jesus skäms för?

Glädjebudskapsfrågor:

- * Vad betyder det för en kristen som bär sitt kors, att Jesus gått samma väg och burit sitt kors före honom?
- * En kort tid efter det här förlorade Jesus sitt liv. - Varför?

13 TROENDE BARA TILL HÄLFTEN Markus 9:14-29

BAKGRUND: En människa som har en ond ande boende i sig kallas **besatt**. Det är helt annat än mentalsjukdom, epilepsi m.m. En döpt människa som tror på Jesus kan inte ha en ond ande boende i sig, för den helige Ande bor där redan. Enligt Lukas var pojken, som var besatt av en ond ande, sina föräldrars **enda barn** (Lukas 9:38).

1. Föreställ er hurudant den här pappans liv hade varit sen pojken blev besatt (v 17-18, 20-22). (Föräldrarnas inbördes relation, förhållandet till grannarna, till Gud, framtiden, försök att få pojken botad o.s.v.)

* Hurudant hade pojkens liv varit jämfört med det liv hans jämnåriga levde?

2. Vad var det svåraste för pappan i de situationer som beskrivs i vers 14-18? Vad var det svåraste för pojken?

3. Vad avsåg Jesus med “detta släkte som inte vill tro” som han hade mycket svårt att stå ut med (vers 19)?

* Varför upplevde Jesus människornas otro så svår just i den här situationen?

4. Varför innesluter pappan sig själv i bönen om hjälp: “hjälp oss” (vers 22)?

5. I vers 23 verkar det som om Jesus skulle kräva en orubblig tro av pappan. Varför?

* Hur skulle det kännas om någon skulle kräva fullkomlig tro av dig i en situation då du redan mår tillräckligt dåligt?

6. Vad trodde pappan om Jesus, vad tvivlade han på då han utropade orden i vers 24?

* Vad tror du och vad tvivlar du på när du ropar till Jesus och ber honom om en lösning på dina käras problem?

7. Är pappans rop ett tecken på tro eller otro? Motivera din åsikt.

* När kom den här pappan till tro enligt er åsikt? Ge olika alternativ och samtala om dem.

8. Varför hjälpte Jesus den här familjen fastän varken far eller son visade några tecken på en orubblig tro?

* Vems tro var grunden för att det här undret kunde hända?

* Hur mycket tro behöver du alltså för att Jesus skall kunna hjälpa dina kära i deras svårigheter?

9. Pappan tänkte kanske att pojken dog när han låg orörlig på marken (vers 26). Varför måste han ännu uppleva det skräckögonblicket innan han fick se att Jesus hjälpte? (Vad skulle pappan inte ha lärt sig om hjälpen hade kommit direkt han bad om den?) Varför tillåter Jesus ibland att vi kommer in i en riktigt hopplös situation innan han hjälper oss? (Om du hade fått hjälp av honom fort, vilken erfarenhet hade du då varit utan?)

10. “Jesus tog hans hand och reste honom upp.” (vers 27) Sätt i stället för “han” in den människans namn som du nu bekymrar dig allra mest för. Vad betyder versen för dig om du läser den på det här sättet?

GLÄDJEBUDSKAP: När Jesus utlämnades att bli torterad av onda människor och onda andar trodde han ändå utan att tvivla på sin Himmelske Faders kraft och kärlek. På grund av hans tro får också vi, trots våra tvivel, hjälp från Gud för oss själva och våra kära.

14 FÖRFÖRARENS ÖDE Markus 9:42-50

BAKGRUND: Det grekiska verbet "skandalidzo" som används i vers 42 har följande betydelser: såra, förleda, locka till synd. Jesu ord är mycket aktuella. Tidningarna är fulla av rapporter om **pedofiler och barnpornografi-producenter**, som förstör livet för oräkneliga barn i vår tid. Men förutom att Jesus i dagens text talar om dem, talar han om oss alla. **Vilka våra hemliga frestelser** än må vara.

1. Det straff som omnämns i vers 42 känner ingen lagbok i något land till. Varför är det dödsstraff som Jesus nämner värre än många andra sätt att avrätta de dödsdömda?

* Varför förtjänar inte de som förför barn ens en hederlig begravning?

2. Ge exempel på vilka synder en människas händer kan locka henne att göra (vers 43).

* Till vilka synder kan fötterna förleda en människa? Ändå ögonen?

* Känner du igen frestelsen som frestelse när du möter den?

3. Vilket är du mer rädd för: att förlora händer, fötter eller ögon här på jorden eller att du hamnar i helvetet efter att du dött?

* Vilket av ovanstående är du mer rädd för när det gäller dina barn / dina närmaste?

4. Vad tror du skulle åhörarna säga om någon i vår tid skulle börja predika på samma sätt som Jesus gör i den här texten?

5. Vad menade Jesus med att ge så här förfärliga råd (vers 43-47)?

* Vad skulle du tänka om Jesu ord om någon av dina närmaste hade blivit förledd av någon hemsk människa?

.....

6. Vilka råd skulle du ge en människa som kämpar med "oövervinneliga" synder på det sexuella området?

7. Vad skulle hända om man i kyrkan aldrig skulle predika om frestelser, syndens förskräcklighet och helvetet på det sättet som Jesus här predikade? (Hur skulle gudsbilden förändras? Hur skulle människornas beteende förändras? Hur skulle vi förhålla oss till Jesu kors?)

8. Vilket är det största misstaget porr-producenterna och -konsumenterna gör?

* Hur borde vi kämpa mot pornografi i vårt privatliv och på den offentliga arenan?

9. Vad bör vi göra om vi märker att vi inte klarat av att hålla de bud Jesus här ger?

GLÄDJEBUDSKAP: Nu förstår du säkert varför Jesu händer och fötter måste genomborras av spikar och varför han måste dö i ett inre och ett yttre

15. JESUS OCH BARNEN Markus 10:13-16

BAKGRUND: På Jesu tid skedde omskärelsen av pojkar, den rit som gjorde att de upptogs som medlemmar av Guds folk, redan på den åttonde dagen efter födelsen. I övrigt hade barnen inte någon nämnvärt god ställning i samhället. Det grekiska ord som används här, **pais**, betyder **barn i alla åldrar**, också spädbarn.

1. När du ser på dina egna barn eller dina vänners barn, tycker du att det är lätt att tro att Guds rike tillhör sådana som de? Varför? Varför inte?

2. Ge olika skäl till varför föräldrarna i vår text kom med sina barn - t.o.m. spädbarn som inte förstod någonting av hans undervisning - till Jesus.

* Av vilka orsaker skulle du kanske vilja föra dina barn till Jesus?

* Varför var de flesta mammor då, liksom idag, inte intresserade av att komma med sina barn till Jesus?

3. Varför blev inte lärjungarna glada över att man kom med barn till Jesus?

* Ingen annanstans används i grundtexten verbet "bli förargad" om Jesus, utom i det här sammanhanget. Vad var det i den här situationen som speciellt förargade honom?

4. I vår situation betyder det att komma med barnen till Jesus att man leder dem i kontakt med Bibelordet. Varför sörjer inte ens kristna föräldrar alltid för att deras barn får höra Bibelns ord hemma och i söndagsskola, på läger o.s.v.?

* Fundera ut konkreta sätt för dig att föra dina barn / barnbarn / syskonbarn / fadderbarn o.s.v. till Jesus, alltså till nådemedlen.

5. Varför kommer ett barn till Guds rike före en vuxen?

6. Vilket är barnets sätt att ta emot en gåva? Jämför det med den vuxnes sätt?

* Hur tar ett barn emot den största gåva Gud ger: vänskapen med Jesus och syndernas förlåtelse? Hur tar en vuxen emot den gåvan? Vilket ljus kastar det här bibelstället över tidpunkten för dop? (vuxendop / banrdop)

7. Föreställ er det rike som tillhör endast barnen. (T.ex. den vård man får där, förpliktelser som man bör sköta o.s.v.) Vad lär oss den här texten då om Guds rike?

8. Jesus sa en gång "om inte er rättfärdighet överträffar de skriftlärdas och fariséernas, så kommer ni inte in i himmelriket." (Matteus 5:20) Nu säger han ändå att också barnen kommer dit. Hur kan vi förklara den här motsägelsen?

9. De barn som Jesus välsignade blev vuxna ungefär tjugo år senare. En del av dem blev goda människor, andra onda, en del lyckliga, andra olyckliga. Tror ni att välsignelsen från Jesus hade någon bestående betydelse för dem? Om den hade det, vilken var den i så fall? Vilken betydelse hade den här välsignelsen för föräldrarna när svårigheterna i livet drabbade deras barn?

GLÄDJEBUDSKAP: Kanske föräldrarna i texten senare tänkte så här: "Jesus glömmer aldrig mitt barn, som han en gång välsignade." På samma sätt får också du tänka när det gäller dina egna barn.

16 EN SKATT PÅ JORDEN Markus 10:17-27

BAKGRUND: Matteus kallar mannen i vår text för **ung** (Matteus 19:22) och Lukas säger om honom att han hade **en hög ställning i samhället**. Den här unge politikern hade alltså lyckats mycket bra i sitt liv. Observera att männen i Israel vid tiden för början av vår tideräkning i allmänhet **varken sprang eller böjde knä** inför någon annan människa.

1. Vad fick en så framgångsrik politiker att bete sig så onormalt som han enligt vers 17 gör?

* Av vilken orsak trodde mannen att Jesus skulle ha svaret på hans fråga, även om han tydligen inte ansåg honom vara Gud? (vers 17b-18)

2. Varför var mannen inte säker på att han skulle bli frälst och räddad, fastän han hade hållit Guds bud i hela sitt liv?

* Varför är inte vi alltid säkra på vad som händer efter döden?

3. Många politiker råkar i stora frestelser i förhållande till pengar och kvinnor. Vad kunde vara orsaken till det att den här mannen hade klarat sig ur alla frestelser utan att falla en enda gång (vers 19-20)?

* Observera att enligt Jesus skall buden hållas också vad gäller tankar och ord, inte bara handlingar. Tror ni att mannen hade gjort det? (vers 19-20)

* Skulle du kunna svara Jesus på samma sätt som den unge politikern svarade?

4. Ett fattades ännu mannen. Ge olika alternativ till vad det kunde vara (vers 21).

5. Vad anser människor i allmänhet att deras skatter är? (vers 21)

* Mannen i vår text hade två skatter på jorden. Vilka var de?

* Hur kan man samla skatter i himlen?

* Jämför de skatter vi har på jorden med dem vi har i himlen. Vilka är skillnaderna mellan dem?

6. Mannen hade troligen familj och åldrande föräldrar att försörja. Vad skulle ha hänt dem om han hade följt Jesu bud i vers 21?

* Skulle du i motsvarande situation kunna tänka att Gud nog har omsorg om din fru, dina barn och dina föräldrar?

* Skulle du kunna avstå från din egendom och ditt bankkonto om det var ett villkor för att följa Jesus?

7. Vad skulle ha hänt om Jesus hade önskat mannen välkommen in i lärjungaskaran, utan några villkor?

* Enligt vers 21 såg Jesus på de unge politikern med kärlek. Varför sa han då så hårda ord till mannen att han gick bort?

8. Vilka alternativ fanns kvar för mannen när han märkte att han inte klarar av att avstå från sina skatter?

* Hur skulle Jesus kanske ha reagerat om mannen hade erkänt att han älskade pengar mer än Gud, och bett om förlåtelse för det?

9. Jämför det svar Jesus gav den rike unge mannen med det svar han gav Petrus (vers 27). Är svaret det samma i bägge fallen eller är de olika?

* Samtala om följande: Är det möjligt för Gud att rädda en människa som är bunden till sina jordiska skatter?

GLÄDJEBUDSKAP: Jesus avstod från sin skatt i himlen när han kom till jorden. På korset led han det straff den människa, som är bunden till sina skatter och avgudar, borde ha lidit. Vet du varför?

17 KAMPEN OM MINISTERPORTFÖLJERNA Markus 10:32-45

BAKGRUND: Jakob och Johannes var söner till Sebedaios, en rätt förmögen fiskare från Galiléen. De bildade tillsammans med Petrus "den inre kretsen" i lärjungaskaran. Jesus kallade en gång Jakob och Johannes "Åskans söner." Nu är Jesus på väg till Jerusalem för att lida och dö. Han har redan två gånger tidigare talat om sin förestående död.

1. Vad trodde Jakob och Johannes att Jesus skulle göra då han var på väg mot Jerusalem?

* Varför tog de inte Jesus på allvar när han förutspådde det som står i vers 32-35?

2. Jakob och Johannes trodde nog på Jesus i det här skedet, men de trodde inte på hans lidande och död. Vad förväntar den människa av Jesus/den kristna tron, som inte har någon användning av hans kors?

3. Vad ville kanske Sebedaios' söner göra då de fått "ministerplatserna" i Jesu rike?

* Varför är maktbegäret så vanligt i vår värld?

* Tänk över hur du använt den makt som anförtrotts dig t.ex. i familjen eller på din arbetsplats.

4. I Bibelns språkbruk syftar bägare ofta på lidande. Vad skulle bröderna kanske ha svarat om Jesus hade erbjudit dem en plats på bägge sidor om korset (vers 38-39)?

* Är du villig att godkänna lidande som en del av det ansvar och den makt som du anförtrotts?

5. Vilken var Jakobs och Johannes' synd a) i relation till Jesus b) i relation till sina medmänniskor?

6. Varför blev de tio andra lärjungarna arga på Sebedaios' söner i det här skedet (vers 41)?

* Vad lär oss texten om de stridigheter som finns mellan troende och orsakerna till dem?

7. Vad är det som är revolutionerande i det ledarideal som Jesus ger (vers 42-45)?

* I vilken mån förverkligas det här ledaridealet bland kristna i våra dagar?

* I vilken utsträckning har du följt Jesu undervisning i vers 43-44? (Du kan också svara tyst för dig själv)

8. Vilken är den största skillnaden mellan Jesus och Sebedaios' söner?

*Var och när gjorde Jesus själv det arbete som hörde till en tjänare och slav (vers 45)? (Svaret på den här frågan finns utanför den här texten)

9. Uttrycket "ge till lösen" betydde att köpa en slav fri. Läs vers 45 ännu en gång och anpassa den till ditt eget liv - vad köpte Jesus dig fri från och till vilket pris?

GLÄDJEBUDSKAP: Det Jesus önskar allra mest av dig idag är att du skulle låta honom tjäna dig och att du skulle ta emot förlåtelse för dina synder - också den synden att du missbrukat den makt som getts dig.

18 EN BLIND TIGGARES TROSBEKÄNNELSE Markus 10:46-52

BAKGRUND: Vad man vet var Jesus **bara en gång i Jeriko**. Det hände när han var på sin sista resa till Jerusalem. Jesus var **son till David i rakt nedstigande led**. Gud hade lovat denne kung att hans son för evigt skulle sitta på Israels tron (2 Sam. 7:12-16). Romarna som härskade över landet tålde inte att höra varken om landets tidigare eller nuvarande kungar.

1. Vad skulle vara det värsta om du var tvungen att försörja dig genom att tigga?

2. Vad kan en människa lära sig då hon sitter år efter år vid en livligt trafikerad väg (vers 46b)?

* Vad tror ni att Bartimaios tänkte om Jesus under de tre år då denne besökte alla andra platser utom Jeriko?

3. Jesus besökte ju Jerusalem (på 30 km avstånd från Jeriko) flera gånger. Varför hade inte Bartimaios sökt sig dit för att få bot?

* Tror ni att Bartimaios hade färdiga planer för den händelse att Jesus någon gång skulle komma till Jeriko?

* Vilken uppfattning får du om den här mannens intelligenskvot?

4. Vad var det som fick Bartimaios att dra den slutsatsen att Jesus var en son till kung David (vers 47)?

* Varför var inte Bartimaios rädd för romarna när han för full hals ropade ut kung Davids namn?

* På vilket sätt förändrades Bartimaios' rop när man försökte tysta ner honom (vers 47-48)?

* Hur reagerade Jesus på titeln "Davids son?"

5. Ge olika skäl till varför människorna ville tysta ner Bartimaios' rop på hjälp.

* Varför tog ingen den blinde tiggarens hand och förde honom till Jesus i stället för att förbjuda Bartimaios att ropa (vers 48)?

* Tänk på någon gång då man inte hört din ångest eller ditt rop på hjälp - varför tror du att det gick på det viset?

6. Vad kan Bartimaios ha tänkt när han hörde att Jesus kallade på honom (vers 49-50)?

* Bartimaios hade troligen ända tills nu varit aktsam om sin mantel, som också tjänade som madrass och täcke om natten. Varför slängde han nu den plötsligt av sig (vers 50)?

7. Varför frågade Jesus Bartimaios om en sak som var självklar (vers 51)?

* I dag frågar Jesus dig: "Vad vill du att jag skall göra för dig?" Vad svarar du honom? (Du kan också svara tyst för dig själv)

8. På vilket sätt botade Jesus Bartimaios' ögon (vers 52)?

* Originalspråket har ett verb som kan översättas på två sätt: "Gå din tro har hjälpt dig / frälst dig." Varför ville Jesus säga de här orden till Bartimaios när alla hörde på?

9. Bartimaios följde Jesus på vägen (vers 52b). Varför gjorde han det?

* Följande dag ropade hela folkskaran på Jesus och kallade honom Davids son vid Jerusalems portar (11:9-10). Varför var människorna inte heller nu rädda för romarna?

* Bara en knapp vecka senare fick Bartimaios med sina nybotade ögon se hur hans välgörare spikades upp på ett kors. Vad kanske Bartimaios tänkte när han fick se det hända?

19 FIKONTRÄDET SOM FÖRBANNADES Markus 11:12-14 och 20-25

BAKGRUND: Enligt Bibeln kommer Guds vrede över dem som inte uppfyllt hans lag (5 Mosebok 28:15). En del av Gamla Testamentets profeter framställde Guds vrede i form av ett skådespel eller i form av en symbolisk handling. Att förbanna ett fikonträd, som här i vår text, var just en sådan handling.

1. Vers 12-14

- * Vad händer om en människa förbannar en annan?
- * Om någon förbannat dig, berätta hur det kändes.

2 Hur kunde Jesus förvänta sig frukt på fikonträdet vid en tid då det inte bar frukt?

- * Vad och vilka syftade den handling på som Jesus symboliskt utförde vid det här tillfället? (Vad anser du om den tolkningen att Jesus här förbannade sitt eget folk Israel?)

3 Vilket slags frukt hade Jesus förväntat sig av sitt folk?

- * Vilket slags frukt förväntar sig Jesus i ditt liv?
- * Vilket slags frukt förväntar sig Jesus av vår kyrka / våra kristna kyrkor i allmänhet?

4 Vad lär vi oss om nådatiden - hur lång är den?

- * När tror ni att den dagen kommer då Jesu tåladmod med kyrkorna i Europa och Amerika tar slut?

Vers 20-21

5 Hurudant är ett förbannat människoliv?

- * På vilket sätt påminner det förbannade fikonträdet och Jesu kors om varandra?

Vers 22-24

6 Om du någon gång bett en bön i tro, fick du då det du bad om?

- * På vilket sätt skiljer sig en "trons bön" och en "normal" bön från varandra?

7 Varför ber vi inte så ofta om att berg skall flytta på sig?

- * Om ett berg "flyttat på sig" någon gång i ditt liv, berätta hur det gick till.
- * Vad tror ni om de tillfällen då någon kristen befallt ett berg att röra på sig, men det ändå inte gick så?

8 Vers 25

- * Vad tycker du är det svåraste när det gäller att ge förlåtelse?
- * Vad ska vi göra om vi inte kan förlåta någon?
- * Vad säger det om en människas tro om hon **inte vill** förlåta en annan?

9 På vilket sätt hör det förbannade fikonträdet ihop med vers 22-25? (Vilken är den frukt som Jesus väntar sig av oss?)

- * Hur kunde Jesus förlåta de makthavande som han visste att hela tiden planerade att ta livet av honom?

10 Sammanfattande frågor:

- * **Varför förbannade Jesus fikonträdet just den sista veckan han var i livet?**
- * Vad tänker du om den tolkningen att efter det att Jesus förbannat fikonträdet, så tog han själv dess plats och blev förbannad?

GLÄDJEBUDSKAP: Paulus berättar hur vi kan göra bytesaffär med Jesus, alltså byta

föbannelsen mot välsignelse. Ledaren läser Galaterbrevet 3:13-14.

20 KROPPENS UPPSTÅNDELSE - ETT SKÄMT? Markus 12:18-27

BAKGRUND: Saddukéerna tillhörde den religiösa eliten på Jesu tid. Man valde vanligen överstepräster ur deras skara (Apg.5:17). Saddukéerna trodde nog på Gud och de fem Moseböckerna, men inte på uppståndelsen, andevärlden eller på ett liv efter döden. I själva verket påminner liberalteologerna i dag mycket om saddukéerna på Jesu tid. (jmf vers 24)

1. På vilket sätt kan saddukéerna ha antagit att Jesus skulle ha svarat på deras fråga (v.18-23)?

* Varför betraktade saddukéerna tron på kroppens uppståndelse som något absurt och skrattretande?

* Vad var det som saddukéerna främst var intresserade av enligt texten?

2. Föreställ dig att du skulle vara i följande situationer: Du är sadduké och din vän har just fått höra att haon eller han har obotlig cancer. På vilket sätt tröstar du honom?

* Du är sadduké och deltar i en begravning där änkan gråter hejdlöst. Vad säger du till henne?

3. Hurudan gudsbild har en människa som inte tror på kroppens uppståndelse?

* Vad betyder ordet "frälsning" för en människa som varken tror på kroppens uppståndelse eller förtappelse?

* Hurudan Messias tror ni saddukéerna väntade på?

4. Vad hade fått saddukéerna att förvillas från en rätt lära och frälsande tro (vers 24)?

* Vad har fått liberalteologerna i våra dagar att begå samma misstag som saddukéerna gjorde på sin tid?

* Varför saknas Guds kraft helt i liberalteologin?

* Vad kunde hindra människor från att förirra sig i den villolära, som förnekar uppståndelsen?

5. På vilket sätt motiverade Jesus sin tro på uppståndelsen (vers 26-27)?

* Ledaren läser Hebr. 11:16-19. Det här stället talar om Abrahams, Isaks och Jakobs tro. Vilka slutsatser skulle de här tre patriarkerna ha varit tvungna att dra om sina liv om de inte hade trott på kroppens uppståndelse?

* Hurudan skulle ditt liv vara om du inte trodde på kroppens uppståndelse?

6. I Nya testamentet berättas om några fariseer som kom till tro, men inte om en enda sadduké. Vad tror du det beror på?

7. På vilket sätt kan det här bibelstället trösta människor som är rädda för döden?

* Vad betyder Jesu ord "Gud är inte en gud för döda utan för levande" (vers 27) för dig personligen?

GLÄDJEBUDSKAP: Om Gud inte är gud för döda utan för levande, varför måste då Gud själv dö? Därför att det inte fanns något annat sätt att rädda oss syndare från den eviga döden till det eviga livet.

21 JESU ÅTERKOMST Markus 13:14-32

BAKGRUND: I den här texten talar Jesus om två saker samtidigt, nämligen om Jerusalems förstöring (som inträffade 40 år senare, alltså år 70 e.Kr) och om tiden före han skall komma tillbaka (som vi nu lever i).

1. En del vetenskapsmän säger att, om man talar om tidens ände som något som sker då klockan är tolv på natten, skulle den tid vi lever nu vara fem före tolv. Vad tänker du om det här?

* Önskar du att Jesus skulle komma tillbaka under din livstid? Varför? Varför inte?

2. Uttrycket “den vanhelgade skändligheten” i vers 14 (förr sa man “förödelsens styggelse”) är hämtat från Daniels bok. Det hänvisar till år 168 f. Kr. då Antiokos Epifanes reste ett altare till avguden Zeus i Jerusalems tempel och offrade svin på det. Jesus förutsäger att det samma skall upprepas i ändens tid. Vad kunde “den vanhelgade skändligheten” vara i Guds tempel idag, alltså den kristna kyrkan?

* De kristna kom ihåg Jesu ord år 70, handlade enligt dem och räddade sig undan belägringen av Jerusalem. Vad kunde de här verserna betyda i ändens tid - vad är det vi skall fly från (vers 14-18)?

3. Varför säger inte Jesus rent ut vad som kommer att plåga mänskligheten under den sista svåra tiden (vers 19-20)?

4. Vad säger texten om den religiösa situationen i den kristna kyrkan tiden innan Jesu återkomst (vers 21-23)? (Vad tänker du i ljuset av den här texten om det, att många väntar en världsvid väckelse i de yttersta tiderna?)

* Hur kan vi veta vem som förkunnar Kristus på ett rätt sätt och vem som inte gör det (vers 21-23)?

* Hur kan falska profeter göra tecken och under?

* De falska profeterna tänker antagligen om sig själva att de är rätta profeter. Vad har fått dem att missta sig så grundligt?

* Går det att vilseföra de utvalda i svåra tider, eller går det inte? Motivera ditt svar.

5. Vad kunde åstadkomma en sådan förändring i rymden och atmosfären som vers 24-25 talar om?

6. Vad händer a) de utvalda b) alla andra när Jesus kommer tillbaka (vers 26-27)?

7. Vad vill Jesus säga just oss som lever idag med sin liknelse om fikonsträdet (vers 28-29)?

8. Liberalteologerna menar att Jesus misstog sig när han förutsåg tiden för sin återkomst (vers 30). Vad anser ni om deras påstående? (Vilka följder får det för den kristna tron om det visar sig att Jesus misstagit sig?)

* Vad kunde vers 30 betyda?

9. Vad betyder Guds ord för de troende som lever i ändens tid (vers 31)?

* Vad betyder Guds ord för dig personligen i dag?

10. Varför måste dagen för Jesu återkomst förbli en hemlighet ända till slutet (vers 32)?

22 KÄRLEKEN UPPHÖR ALDRIG Markus 14:1-9

BAKGRUND: Ledaren refererar i börjar det som står i Lukas 10:38-42, Johannes 11 och Johannes 12:1-11. Kvinnan i vår text är alltså **Maria från Betania** (Synderskan som beskrivs i Lukas 7:36-50 är en annan person.) Martas, Marias och Lasaros' föräldrar var antagligen döda. De hade kanske lämnat pengar i brudkistorna åt sina ogifta döttrar eller för dem att ha som trygghet på äldre dagar. **Den sista veckan i Jesu liv** på jorden hade just börjat.

1. Hurudan gåva skulle du vilja ge en människa som du älskar, om du visste att han snart skall dö?

* Jesus nämner i det här sammanhanget sin egen begravning (vers 8). Tror du att Maria - i motsats till lärjungarna - förstod att han snart skulle dö? Motivera ditt svar.

2. Nardusoljan var värd en årslön för en man. Man använde den bara droppvis. Hur mycket skulle nardusolja kosta om vi omvandlade priset till våra löneförhållanden?

* Hur länge måste man spara för att få ihop en sådan summa?

* Vad ansåg Maria om sin brudkista eller ålderdom när hon använde arvet till att köpa en flaska nardusolja?

3. Varför hällde Maria ut allt innehållet i flaskan över Jesu huvud - skulle det inte ha räckt med mindre?

* Orden "Messias" och "Kristus" betyder på svenska "den smorde." De judiska kungarna smordes i början av sin karriär - varför smordes Jesus just innan sin begravning?

4. Maria hade använt sina besparingar på en flaska nardusolja. Vad var det i kritiken från de närvarande som kanske var mest sårande för henne (vers 4-5)?

* Fundera över hur mycket de fattiga i staden hade kunnat få för en årslön.

5. Vad gjorde Maria mest glad av det som Jesus sade till hennes försvar (vers 6-9)?

* Tänk efter om Jesus kan säga det samma om dig som han sade om Maria: "Hon har gjort vad hon kunde" (vers 8).

* Vad kan du från och med nu göra för Jesus?

6. På vilket sätt påminner Marias handling i texten och det Jesus gjorde på korset (alltså "evangelium") om varandra (vers 9)?

* Vilket är enligt din åsikt större slöseri; det att Maria hällde ut en flaska nardusolja för Jesu skull eller det att Jesus gjöt sit blod för Marias skull?

7. Vad var så speciellt i Marias handling att man kommer att minnas det för evigt (vers 9)?

* Hurudant minne skulle du vilja lämna efter dig (vers 9)?

8. Vad kan Maria ha tänkt många år senare om de pengar som hon den där dagen hade "slösat" på Jesus?

* Hur hade Maria lärt sig att älska Jesus så mycket?

* Hur kan vi lära oss älska Jesus lika mycket som Maria gjorde?

GLÄDJEBUDSKAP: Maria hade lärt känna Jesu kärlek genom att lyssna till honom. Därför visste hon också när det var rätt tid att tjäna Jesus. Maria trodde först på evangeliet och det var just den här tron som födde viljan hos henne att offra allt för Jesus. Och det var Marias förtjänst att Jesus doftade nardus var han än rörde sig de sista dagarna av sitt liv.

23 RÄTTEGÅNGEN MOT JESUS – EN FARS Markus 15:1-15

BAKGRUND: Man kan också arbeta parvis med den här texten. Varje par behandlar en eller två personer. Till slut delger grupperna sina upptäckter för varandra.

1. PONTIUS PILATUS

var landshövding över Judéen år 26-36 e.Kr. Han var alltså den högste representanten för den romerska ockupationsmakten. Han svarade för sina handlingar inför kejsar Tiberius. Pilatus ville inte under några omständigheter att ryktet om judarnas revolutionsidéer skulle nå kejsarens öron. Rätten att utdöma eller avslå en dödsdom tillkom bara landshövdingen.

Vers 1-15

- * Hurudan bild ger den här texten av Pilatus personlighet? (Vilka värderingar hade han t.ex?)
- * Vad skulle du tänka om en domare som ställde sådana frågor som de i vers 12 och 14?
- * Varför använde sig inte Pilatus av den makt som han hade utan lät andra bestämma i sitt ställe?
- * Vad tror du Pilatus innerst inne tänkte om Jesus? (Varför kallade han Jesus två gånger för judarnas kung? Vers 9 och 12)
- * Jämför de två männen som stod mitt emot varandra i rättssalen den här morgonen, romarnas landshövding och judarnas kung. Vilken var den största skillnaden mellan dem?
- * Vem avgjorde slutresultatet av rättegången mot Jesus?
- * Hur kändes det för Pilatus att lämna ut Jesus till att pinas och korsfästas (vers 15)?
- * Hur försökte Pilatus kanske försvara sitt handlande mot sitt eget samvete?
- * Hur skulle du ha handlat om du hade varit i Pilatus ställe den där morgonen?

2. BARABBAS

var ledare för ett politiskt uppror och mördare. Hans namn betyder helt enkelt "faderns son."

Vers 6-15

- * Fundera över hurudan barndom, ungdom och vuxet liv Barabbas hade haft. Vad kan ha gjort att den här mannen blev revolutionär och mördare?
 - * Vad tror du: skulle du under vissa omständigheter kunna bli en mördare? Varför? Motivera ditt svar.
 - * Hurudana tankar kan ha rört sig i Barabbas' huvud medan han väntade på att dödsdomen skulle verkställas? (Tror du det fanns något han ångrade?)
- Tror ni att Barabbas följde med till korset för att följa med vad som hände med den man som s.a.s dog i hans ställe?
- * I vilken bemärkelse är vi alla i samma ställning som Barabbas i relation till Jesus?

3. ÖVERSTEPRÄSTERNA

Det fanns vanligen bara en, men i det här fallet var de två: Kajafas, den egentlige översteprästen år 18-36 e.Kr och hans svärfar Hannas som innehade den här tjänsten år 6-15 och som ännu använde sin makt att påverka genom svärsonen.

Vers 1-15

- * Vad tror u översteprästerna tänkte att deras livsuppgift var?
- * Vad var det som översteprästerna var avundsjuka på när det gällde Jesus?
- * Varför insåg översteprästerna inte sina egna motiv?
- * Vilket var mer förkastligt: det justitiemord som översteprästerna gjorde sig skyldiga till eller de mord Barabbas hade begått under ett uppror?
- * Hur är det möjligt att en djupt troende kan bli ett vapen i den ondes hand?
- * Tänk efter om du i något avseende påminner om översteprästerna. I vilket?

4. FOLKSKARAN

hade föregående söndag ropat Hosianna till Jesus. Nu ropade de "Korsfäst!" Helt säkert fanns det människor med i den här skaran som hade fått hjälp av Jesus.

Vers 8-15

- * Varför ville folket ha en farlig mördare på fri fot?
- * Hur är det möjligt att folket lät sig uppviglas mot sin välgörare? (Varför fanns det nu inte en enda människa som skulle ha höjt rösten till Jesu försvar och mot justitiemord?)
- * Vad skulle du ha gjort om du hade varit med i folksamlingen den där morgonen?
- * Skulle någonting liknande kunna hända i vårt land nu i våra dagar? Motivera ditt svar.
- * Vad lär oss den här texten om de goda och dåliga sidorna av demokrati?

5. JESUS

säger en enda kort replik under hela rättegången (vers2). Annars tiger han.

Vers 1-15

- * Hittills har Jesus vägrat titulera sig på något annat sätt än som Människosonen. Varför erkänner han nu att han är judarnas kung (vers 2)?
- * Varför försvarar Jesus sig inte?
- * Jämför Jesus med alla de andra som förekommer i den här texten. Vilka skillnader hittar du mellan dem? (Vad gör Jesus till en så beundransvärd person just i den här situationen?)
- * Vad kanske Jesus tänkte om de människor som fanns runt omkring honom?
- * Vem avgjorde rättegången mot Jesus: Pilatus, Gud eller djävulen?

24 DEN OTROLIGA UPPSTÅENDELSEN Markus 16:1-14

BAKGRUND: Enligt den gammalkyrkliga traditionen var Markus tolk för Petrus, och Markusevangeliet beskriver **Jesu liv sett med Petrus' ögon**. Ett av de teman som finns i det här evangeliet är **lärjungarnas otro**. Fastän Jesus hade talat om sin egen död och uppståndelse trodde lärjungarna ändå inte att det skulle hända. Lägg märke till att man redan **på fredagen hade smort in Jesu kropp** en gång.

1. Varför stack de galileiska kvinnorna envist iväg till Jesu grav fastän de visste att både stenen och de romerska vaktsoadaterna (enligt Matteus) skulle hindra dem att komma in i graven (vers 1-3)?

2. Kvinnorna hade redan två dagar tidigare sett hur Jesu misshandlade kropp blev insmord. Varför ville de smörja in den ännu en gång?

- * Tror du att du i motsvarande situation hade velat se din älskades kropp bli insmord och skulle du ha velat röra vid den?
- * Det var bara Johannes som sett Jesus dö. De andra lärjungarna ville inte alls se Jesu kropp. Varför vill de inte det? (Är det enligt er åsikt en skillnad här mellan mäns och kvinnors förhållningssätt? Hur skiljer de i så fall sig från varandra?)

3. Om kvinnorna hade trott på uppståndelsen utifrån det som Jesus hade förutsagt, hur hade de då handlat på påskmorgonen?

4. Vad tänkte kvinnorna då de hörde ängelns ord (vers 6)?

* Trots ängelns ord blev kvinnorna så rädda att de inte vågade berätta för någon om uppståndelsen (vers 8). Vad var de så rädda för?

5. Varför valde Jesus kvinnor att bli de första vittnena om att han uppstått, fastän de den tiden inte ansågs duga som vittnen i en rättssal (vers 7, 10)?

6. När och på vilket sätt föddes tron på Jesu uppståndelse i kvinnornas hjärtan?

7. Vad i ditt liv känns lika omöjligt som att en död skulle väckas till liv igen? (Du kan svara tyst på frågan)

* Vad skulle du svara om Jesus skulle förebrå dig din svaga tro på det sätt som beskrivs i vers 14?

8. Vilken är skillnaden mellan kroppens uppståndelse (det är bara den kristna tron som lär så) och själens odödlighet (så tror man i många religioner)?

9. Om inte kroppens uppståndelse fanns, vad skulle kristen tro ha att ge mänskligheten?

* Föreställ er en människa som tror på allt annat som kristendomen lär, men inte på kroppens uppståndelse. Varför kan man ändå inte kalla henne kristen?

10. Petrus hade två dagar tidigare förnekat sin Herre. Vad betydde Jesu specialhälsning till honom (v 7)?

* Föreställ dig att du fallit i en stor synd. Vad skulle du tänka om du kort därefter skulle få den hälsningen av Jesus att han vill träffa dig?