

Bibelstudiematerial till Matteusevangeliet. I den svenska översättningen har Svenska Folkbibeln använts i bibelhänvisningarna och -citaten.

## **1. JOSEF, FOSTERFAR TILL GUDS SON Matt 1:18-25**

**BAKGRUND:** Ledaren berättar kort vad som hänt i Luk 1:26-38. Enligt Mose lag var trolovningen lika bindande som äktenskapet, och otrohet under trolovningstiden bestraffades med att den skyldiga stenades. Det sexuella samlivet fick inledas först efter att äktenskap ingåtts (5 Mos 22).

OBS! Den fråga som finns inom parentes ställs endast om man inte får något svar på den föregående frågan.

### **1. På vad märker vi att Josef verkligen misstänkte att Maria hade varit otrogen mot honom (v. 18-19)?**

- Vad tror ni att var allra svårast för Josef i denna situation?
- Vad tror ni: berättade Maria för Josef om ängelns besök? Om inte, varför gjorde hon det inte? Om hon berättade, varför trodde då Josef henne inte?

### **2. Varför ville inte Josef hämnas? Varför drog han inte Marias familj inför rätta, vilket han enligt lagen hade kunnat göra?**

- Vilka känslor kunde Josef ha haft gentemot Maria i den situation som v. 18-19 skildrar?

### **3. Varför sände inte Gud ängeln till Josef samma dag som han sände honom till Maria (v. 20)? (Varför måste Josefs kärlek prövas så hårt?)**

### **4. Jungfrufödelse innebär att en spermie kom in i Marias livmoder utifrån, utanför universum. Varför kunde Josef tro på jungfrufödelsen, fastän inget motsvarande någonsin hänt i världshistorien (v. 20-23)?**

- Vad i vår text visar att jungfrufödelsen inte är en påhittad historia?

### **5. Varför är just jungfrufödelsen för många (också för teologer) det som är allra svårast att tro på i kristendomen?**

- På vilket sätt hör jungfrufödelse och gudsbild ihop?

### **6. Varför hade inte Jesus kunnat frälsa sitt folk från deras synder om han bara varit Marias och Josefs son?**

- Tänk på en synd som anklagar ditt samvete. Läs sedan v. 21 så att du lägger in ditt eget namn i stället för orden "sitt folk". Tror du att versen är sann när du läser den på det här sättet?

### **7. Hur klarade Josef av att inte röra sin älskade Maria, fastän de nu bodde under samma tak (v. 25)?**

### **8. Troligen menade alla nasaréer att Josef var far till Marias barn. Tror ni att Josef försökte putsa sitt rykte inför sina egna och Marias släktingar?**

- Varför valde Gud just Josef till fosterfar för sin egen Son?

**GLÄDJEBUDSKAP:** Sannolikt hann Josef dö innan Jesus inledde sin offentliga verksamhet. Han visste ändå det som var huvudsyftet med sonen: nämligen att han skulle frälsa sitt folk – inklusive sin fosterfar – från deras synder.

## 2. TRE VISE MÄN Matt 2:1-12

**BAKGRUND:** Många judar hade stannat kvar i Persien (f.d. Babylonien) efter tvångsflyttningen 500 år tidigare. De vise männen i vår text var både astrologer och astronomer och de hade en annan religion än judarna. Avståndet mellan Persien och Palestina var 1000-1500 km.

- 1. Hur länge räckte de vise människors resa, om en kamel går 30 km per dygn i medeltal?**
  - Vad tror ni att de vise människors förmän, fruar och grannar tänkte om den här resan?
- 2. Varför ville de vise männen hedra judarnas kung och inte sin egen?**
  - Varför ville de vise männen ge den nye judiske kungen gåvor som var verkligt dyra och värdefulla (v. 11)?
- 3. Judarna hade inte haft en egen kung på ungefär 600 år; Herodes var nämligen bara romarnas vasall. Varför blev Herodes, och hela folket med honom, förskräckt när han hörde de vise människors ärende (v. 3)?**
  - Vad trodde Herodes i själva verket (v. 4, 16)? (Vad trodde han om sin egen makt – om Bibeln – om Messias – om Guds planer?)
- 4. Varifrån och vart ledde stjärnan de vise männen, se vers 2 och 9?**
  - Varför lät inte Gud stjärnan leda de vise männen direkt till Betlehem – varför måste de göra en runda via Jerusalem? (Varför var det viktigt att de vise männen var tvungna att ha att göra med Guds skrivna ord?)
  - En hurdan ”stjärna” har Gud sänt på din väg för att leda dig till Jesus?
- 5. Babylonierna hade byggt Babels torn, stulit förbundsarken och ödelagt templet. De vise männen var deras ättlingar. Varför ledde Gud sina fiender att hedra sin nyfödde Son som kung?**
- 6. Varför begav sig inte människorna i Jerusalem på samma sätt som de vise männen till Betlehem, trots att de hade hört rykten om att deras nyfödde kung fanns där? De bodde bara 12 km därifrån!**
- 7. På vilket sätt skilde sig den nye kungen från den föreställning som de vise männen kanske hade haft om honom när de begav sig iväg på sin resa (v. 11)?**
  - I vilket avseende kan dessa män vara ett föredöme för oss?
- 8. De vise männen gav dyrbara gåvor åt Jesusbarnet. Vad fick de i gengäva av honom?**
  - Varför kom de vise människors gåvor väl till pass för Josefs familj (v. 13)?
  - Vad skulle du kunna ge som födelsedagspresent åt Jesus i år?
- 9. Hur tror du att de vise människors liv blev när de kom tillbaka till Persiens avgudadyrkan och hednareligioner?**

**GLÄDJEBUDSKAP:** Jesus behandlades sällan som kung under sitt liv på jorden. De vise männen tillbad honom som kung i början av hans liv och den romerske landshövdingen Pilatus skrev denna hederstitel på Jesu kors i slutet av hans liv. Jesus är en kung som också hälsar sina fiender välkomna och som tar emot deras tillbedjan.

### 3. JESU DOP Matt 3:13-17

**BAKGRUND:** Två män, lite över 30 år gamla, möts vid stranden av Jordan-floden. I själva verket är de kusiner. Den ena av dem har underliga kläder på sig. Jesus hade hittills bott i Galiléen, Johannes i Juda öken. Vi vet inte om de här två någonsin förut träffats. (Ledaren berättar kort vad verserna 3:1-12 handlar om).

**1. Hur skiljer sig dessa två mäns barndom och ungdom från varandra?**

- Varför hade Johannes inte blivit förstörd av offentlighet och popularitet?

**2. Vilken skillnad var det mellan Jesus och andra som skulle döpas?**

- Varför ville inte Johannes döpa Jesus?
- Varför ville Jesus bli döpt, fastän Johannes dop var avsett endast för syndare?

**3. Vad betyder Jesu ord i vers 15?**

- Ledaren läser Joh 19:30. På vilket sätt uppfyllde Jesus all rättfärdighet?

**4. Vad visar den här texten oss när det gäller förhållandet mellan Gud och Jesus?**

- Vad i denna text visar oss på Guds treenighet?
- Den Helige Ande hade hela tiden bott i Jesus. Varför blev han synlig just precis vid dopögonblicket?

**5. Varför ville Gud kungöra orden i vers 17 från himlen åt alla människor?**

- Tänk på vad som har hänt dig under den senaste månaden. Tror du att Gud skulle kunna säga samma ord om dig som han sade om Jesus i vers 17?

**6. Johannes döpte en människa först när hon hade bekänt sina synder. Därför kallades hans dop för bättringens dop. Vad är det för skillnad mellan det kristna dopet och Johannes dop? (Se också Apg 2:38)**

**7. I det kristna dopet säger Gud samma ord åt den som blir döpt som han sade åt sin Son i vers 17. På vilka grunder kan han säga dessa ord åt syndiga människor?**

**8. Ledaren berättar kort om Abrahams offer (1 Mos 22). Orden i vers 17 påminner om de ord som Gud sade till Abraham enligt 1 Mos 22:2. Vad har dessa två händelser, då Abraham offrade sin son och då Gud offrade sin, gemensamt?**

#### 4. JESUS FRESTAS AV DJÄVULEN Matt 4:1-11

**BAKGRUND:** Satan lockade Eva till synd i paradiset och fick henne att falla. På samma sätt frestade han Guds folk under den fyrtioåriga ökenvandringen, och fick dem att om och om igen falla i synd. Satan har också frestat var och en av oss till synd och fått oss att falla många gånger. Också Jesus måste sättas på prov, eftersom han var sann människa och representerade människosläktet.

- 1. Föreställ dig att du tillbringade en och en halv månad i öknen utan att äta något och utan att träffa någon. Vad skulle kanske vara allra svårast för dig i en sådan situation?**
  - Vilket var, troligtvis, Jesu fysiska och andliga tillstånd efter fyrtio dagar av fasta?
  - Jämför dina egna frestelser med Jesu frestelser. Vilken skillnad är det mellan dem?
- 2. Många människor har den uppfattningen att den Helige Ande leder kristna enbart till att leva livet fullt ut. Varför förde han då Jesus ut i öknen för att frestas av Djävulen (v. 1)?**
  - Varför leder den Helige Ande också oss ibland in i situationer där vi blir föremål för Djävulens frestelser?
- 3. Den första frestelsen berör våra grundbehov: hunger, törst, sexualdrift, trygghetsbehov osv. (v. 3-4). Varför skulle det ha varit synd om Jesus hade förvandlat några stenar till bröd för att få sig något att äta?**
- 4. Tror du att människan kan leva endast av Guds ord då hennes grundbehov inte har blivit fyllda (v. 4)? Svara ärligt och motivera ditt svar.**
- 5. I den andra frestelsen är det fråga om vårt gudsförhållande (v. 5-7). Vad skulle Jesus ha kunnat bevisa för världen om han hade klarat sig med livet i behåll efter ett sådant hopp?**
  - I vilken form kommer den andra frestelsen till var och en av oss i vårt liv?
- 6. Den tredje frestelsen prövar föremålet för vår tro. Talar Satan sanning i vers 9? Motivera ditt svar.**
  - Tänk dig att Jesus hade gjort som Satan befallde honom. Vilka positiva saker skulle det tillfälligt ha lett till för världen?
  - Vilken tillfällig fördel kan vi få av att vi böjer oss för andra herrar och gudar än den levande Guden?
- 7. Vilket var Jesu vapen i striden mot Satan?**
  - Vilket är ditt vapen när du strider mot synd och frestelser?
- 8. Jesus vann i sin strid mot Satan. Varför fälldes senare den dom över honom som är till för dem som lidit nederlag i sina frestelser?**
  - En hurdan Gud skulle Jesus ha varit om han inte hade frestats?
  - En hurdan kristen skulle du vara om du inte frestades?

**GLÄDJEBUDSKAP:** Ledaren läser Hebr 2:18.

## 5. FRÅN BERGSPREDIKAN Matt 5:21-32

**BAKGRUND:** Mose gav lagen på Sinai berg. På samma sätt gav Jesus, ”den nye Mose”, ett nytt djup åt tolkningen av de gamla buden.

### 1. Vad har vrede och mord gemensamt (v. 21-22)?

- Har du någon gång blivit kallad för ”dumhuvud” eller ”dåre”? Hur kändes det?
- Hur påverkar det ett barns själsliv om man hela tiden kallar det för dumhuvud eller dåre?

### 2. Hur stort straff skulle du personligen ge för de synder som nämns i vers 21-22?

- Hur stort straff skulle du ge åt dessa synder om de hade begåtts mot någon människa som du älskar?

### 3. Varför måste vi försonas med dem vi är i strid med innan vi kan utöva vår tro på ett riktigt sätt?

- Varför intresserar det inte Jesus att veta vems fel det var? Varför befäller han sina åhörare att ta första steget till försoning, även om det inte ens var deras fel när de stred (v. 23-25)?
- Vad skulle hända i din familj/i din skola/på din arbetsplats om du började göra som Jesus undervisar i dessa verser?

### 4. Om Jesus skulle ha sagt: ”Om din bror har något emot dig skall du glömma det, tänk inte alls på saken!”, skulle det då vara lättare för dig följa det än att följa det bud som Jesus verkligen gav?

- Vad händer med en människa som aldrig förlåter den som sårat henne?
- Vem skulle Jesus önska att du i dag förlät? (Du behöver inte svara högt.)

### 5. Varför menar Jesus att en synd som man begått i fantasin är lika illa som om man begått själva handlingen (v. 27-28)?

- Tänk på ett tillfälle då ditt öga eller din hand förlätt dig till synd. På vilket konkret sätt skulle du då ha kunnat hindra dig själv från att begå synden (v. 29-30)?

### 6. Vad undervisar Jesus egentligen om skilsmässa (v. 31-32)? Håll er till texten!

- Föreställ dig en situation där en person som är gift förälskar sig i en tredje part. Vilka fördelar har alla parter av att han bestämmer sig för att lyda de bud som Jesus har gett, om han bestämmer sig för det?

### 7. Vilken är den största skillnaden mellan Jesu tänkesätt och vår tids tänkesätt när det gäller äktenskapet?

### 8. Hur skulle du förklara denna text för en människa som påstår att hon alltid lever enligt bergspredikan? Hur skulle du förklara den för en människa som är förtvivlad eftersom hon inte klarar av att följa dessa bud?

**GLÄDJEBUDSKAP:** Jesus bestraffades med alla de straff som nämns i denna text, ända från det att han drogs inför rätta och dömdes till att han fick känna av helvetets eld. Ända till sista myntet var han tvungen att betala den skuld som vi har dragit på oss inför Gud när vi brutit mot hans bud (jfr vers 26).

## 6. GÖR ER INTE BEKYMMER Matt 6:25-34.

**BAKGRUND:** Ordet ”rättfärdighet” (v. 33) betyder fullkomlig renhet i tankar, ord och gärningar. Endast en rättfärdig människa duger inför Gud och kommer till himlen.

1. **Räkna med egna ord upp de saker som Jesus i denna text förbjuder oss att bekymra oss för.**
  - Vad av det som Jesus nämnde bekymrar dig mest just nu?
  - Hur skulle ditt liv förändras om du upphörde med att bekymra dig för de saker som nämns i denna text?
2. **Vad händer med en familj om en av familjemedlemmarna alltid bekymrar sig för pengar, hälsa, framtiden o.dyl.?**
  - Hur påverkas vår fysiska kondition av att vi bekymrar oss?
3. **Vilket samband finns det mellan att göra sig bekymmer å ena sidan och otro å andra sidan?**
  - Hur kan vi i våra liv minska på ängslan och den otro som följer på det?
4. **Sök efter alla löften som Jesus ger åt sina lärjungar i denna text.**
  - Vilket av dessa löften är lättast att tro på för dig? Vilket är svårast att tro på?
5. **Läs verserna 31-32. Vad känner du att du för tillfället behöver allra mest? (Du behöver inte svara högt.)**
  - Tror du att din himmelske Fader verkligen vet vad du behöver? Motivera ditt svar.
6. **Vad betyder det i praktiken att först söka Guds rike (v. 33)?**
  - Vad söker du i ditt liv framom allt annat? (Du behöver inte svara högt.)
7. **Vad betyder det i praktiken att först söka Guds rättfärdighet, inte sin egen?**
  - Har du erfarenhet av hur det är att vända sig från att söka sin egen rättfärdighet till att söka Guds rättfärdighet? Berätta i så fall om dina erfarenheter.
8. **Vad betyder vers 34?**
  - Tänk på en situation då du bekymrade dig väldigt mycket för framtiden. Vad borde du ha gjort i den situationen, i stället för att bekymra dig?
  - Fastän Jesus mycket väl vet vilken livssituation du är i för tillfället säger han orden i vers 33-34 åt dig. Vad svarar du honom?

**GLÄDJEBUDSKAP:** Jesus sökte alltid först Guds rike, men fick ändå inte det som denna text utlovar. I stället fick han ett kors. När han hängde på korset bar han det straff som vi borde ha fått p.g.a. våra ständiga bekymmer och vår otro. Just därför tar han i dag emot också de människor som inte har kunnat sluta bekymra sig för morgondagen.

## 7. FALSKA PROFETER Matt 7:15-23

**BAKGRUND:** Profetens uppgift var att förkunna Guds ord för sin tids människor. Vi kan tillämpa denna text på alla de präster och lekmän som i vår tid förkunnar Guds ord.

1. **Försök att i texten hitta så många orsaker som möjligt till varför det är svårt att skilja en falsk profet från en rätt profet.**
  - Är falska profeter enligt vår text verksamma innanför eller utanför kyrkan?
2. **Hurdan verksamhet tror du att en sådan profet, som i själva verket är en varg i fårakläder, bedriver i kyrkan (v. 15)?**
  - Vad tror du: vet en falsk profet själv om att han är en falsk profet? Motivera ditt svar.
  - Vi skall avgöra vilket slags profet det är fråga om genom att se på deras frukt (v. 16-20). Vilken är denna frukt? Ta ett konkret exempel.
3. **Var förekommer sådana fenomen i våra dagar som vers 22 nämner (profetior, utdrivning av onda andar, kraftgärningar)?**
  - Av vilka orsaker kritiserar Jesus människor som gör stora under i hans namn (v. 23)?
  - Med vilken måttstock skall vi bedöma människor som gör under i vår tids kristenhet?
4. **Vad anser de falska profeterna att det viktigaste syftet med tron är?**
  - Föreställ dig en människa som bara besöker ”undermöten”. Vad saknas i hennes tro?
5. **Vilken är de falska profeternas attityd till synd (v. 21, 23)?**
  - Varför förstår inte de falska profeterna själva att de är ”laglösa”?
6. **I vilken avsikt använder de falska profeterna inte Jesu namn?**
  - Ledaren läser Rom 10:13. Vilken skillnad är det mellan att använda Jesu namn på rätt sätt och att använda det på fel sätt?
7. **Hur lär Jesus känna de sina (v. 23)?**
  - Varför känner inte Jesus människor som t.o.m. har gjort under i hans namn?
  - Hur kan vi i dag veta om Jesus kommer att känna oss på den yttersta dagen?
8. **Vad predikar en rätt profet åt syndare, förlorare, dödssjuka osv.?**
  - Vems skyldighet är det att i dag varna kristna för falska profeter?

**GLÄDJEBUDSKAP:** Satan kan aldrig vara en varg i Guds Lammets kläder, eftersom han inte bär sårmärken på sin kropp. De falska profeternas stora misstag är att de inte erkänner sin synd och därför inte heller behöver Jesus, Guds Lamm, som dog på korset som deras Frälsare.

## 8. EN ROMERSK OFFICER Matt 8:5-13

**BAKGRUND:** Officeren var verksam i Kapernaum som representant för ockupations-truppena. Det är mycket troligt att han hade dödat människor i samband med väpnade sammandrabbningar och verkställandet av dödsdomar. De romerska soldaternas religion var kejsardyrkan. Ledaren berättar kort vilka Abraham, Isak och Jakob var.

1. **Officeren i vår text hade kanske hört om den levande Guden av sin (judiska) tjänare. Fundera över andra tänkbara orsaker till att han var så fäst vid tjänaren (v. 5-6).**
2. **Judar besökte i allmänhet inte utlänningars hem, eftersom ett sådant besök gjorde dem orena i religiös mening. Vilka andra skäl kunde officeren ha till att han kände sig ovärdig att ta emot Jesus i sitt hem (v. 7-8)?**
3. **Beskriv officerens tro i det skede när han närmade sig Jesus.**
  - Tror du att endast ett ord från Jesu mun skulle kunna lösa dina värsta problem (v. 8)?
4. **Vad ansåg sig officeren ha gemensamt med Jesus?**
  - Hur kunde officeren se Jesu osynliga armé, som ingen annan såg?
  - Tror du att Jesus också idag kan kommendera en av sina osynliga änglar att hjälpa den människa som du just bad för? Motivera ditt svar.
5. **Evangelierna nämner bara två händelser då Jesus beundrade någons tro. Vad var det som var så speciellt med tron hos denna officer (v. 8-10)? (Vilken skillnad är det mellan att tro på under och att tro på Jesu ord?)**
  - Tror du att mannen själv visste att han hade en stark tro?
  - Har du någon gång förmått tro på Jesu ord redan innan du erfarit hans hjälp? Berätta i så fall om dina erfarenheter.
6. **I vers 11-12 låter Jesus förstå att utlänningar som utövar andra religioner har lättare att tro på honom än de som redan känner sin Bibel. Vad kan det bero på?**
  - Vilket kriterium avgör vilka som kommer in i himmelriket och vilka som kastas ut i mörkret (helvetet)?
7. **Gud gav löftet om Messias och ett eget land åt Abraham, Isak och Jakob. På vilket sätt påminner officerens tro om deras tro?**
8. **Officeren var inte på plats och såg vad som hände med tjänaren. I vilket skick tror du att han väntade sig finna sin tjänare när han återvände hem (v. 13)?**
  - Jesus säger orden i vers 13 också åt dig. Vad betyder de för dig i dag?

**GLÄDJEBUDSKAP:** Jesus kastades ut från Guds rike i mörkret där man gråter och skär tänder (v. 12). På det sättet skaffade han ett pass åt den romerska officeren, och åt oss andra som också är hedningar och som ursprungligen inte hade någon rättighet att bli medborgare i hans rike.



## 9. JESUS KALLAR MATTEUS Matt 9:9-13

**BAKGRUND:** På Jesu tid var det för judar ett tecken på vänskap att äta tillsammans. Religiösa människor föraktade publikaner, eftersom de i allmänhet var oärliga i penningaffärer. Matteus anses vara författare till det evangelium som vi just nu undersöker.

- 1. Föreställ dig skatteindrivaren Matteus vardag. Vad kan den ha innehållit som var bra, och vad kan den ha innehållit som var dåligt?**
  - Hur tror du att Matteus gudsförhållande såg ut när han arbetade som publikan?
  - Vad antog Matteus kanske att Jesus skulle säga när han steg in i hans kontor?
- 2. Varför frågade inte Jesus av Matteus: ”Skulle du vilja bli min lärjunge?”**
  - Hur tror ni att Matteus kände sig när den berömda läraren och undergöraren bad honom ansluta sig till hans skara?
  - Varför ville Jesus också få en publikan med i sin lärjungaskara, även om han visste att han skulle bli kritiserad för det?
  - Varför skulle Jesus vilja/varför vill Jesus göra dig till sin lärjunge?
- 3. Vad tänkte Matteus arbetskamrater när han slutade sitt arbete utan att ens städa sitt arbetsbord?**
  - Hur hade Matteus mod att avstå från en god arbetsplats och regelbunden inkomst?
  - Vad fick Matteus i stället för det som han förlorade då han begav sig av i sällskap med Jesus?
  - Jesus säger nu åt dig, kanske för första, kanske för hundra gången: ”Följ mig!” Vad svarar du honom?
- 4. Hur förändrades livet för Matteus fru och barn när Matteus hade kommit till tro?**
  - Varför ville Matteus ordna en middagsbjudning för Jesus och också bjuda med sina före detta kolleger (v. 10)?
- 5. Nämn grupper i vårt samhälle som anständiga människor inte vill ha något att göra med.**
  - Varför ville Jesus umgås med alla slags människor?
- 6. Vad menade Jesus med vers 12-13?**
  - Till vilken av dessa två grupper tycker du att du hör: till de sjuka eller till de friska, till de rättfärdiga eller till syndarna? (Du behöver inte svara högt.)
  - Fundera utgående från denna text på varför det finns sjukdom och synd i ditt liv.
  - Varför är det ibland lättare att offra någonting för Gud än att visa barmhärtighet mot sina medmänniskor (v. 13)?
- 7. Varför måste Jesus, ”läkaren”, slås med sjukdom? Varför måste han, den enda rättfärdiga, räknas till syndarna? (Jfr Jes 53:10-12)**

**GLÄDJEBUDSKAP:** Jesus var själv det fullkomliga offret – därför vill Gud inte längre ha några andra offer av oss än att vi använder vårt liv till att tjäna vår medmänniska.

## **10. UTHÅLLIGHET I FÖRFÖLJELSER Matt 10:16-31**

- 1. I vilken mån möter kristna enligt din åsikt hån och till och med förföljelse i nutidens samhälle?**
  - Vad kritiseras kristna för mest i våra dagar?
- 2. Vad händer i allmänhet med får som finns mitt ibland vargar (v. 16)?**
  - Vad menar Jesus när han säger att han sänder sina lärjungar som får mitt ibland vargar?
  - Hur kan vi vara listiga som ormar och oskyldiga som duvor?
- 3. För vilket ”brott” anklagas Jesu lärjungar när de dras inför rätta (v. 17-22)?**
  - Om du visste att du skulle dras inför rätta för din tros skull, tror du att du då kunde låta bli att oroa dig på förhand över hur du skulle försvara dig (v. 19-20)?
- 4. Hurdant är det samhälle som får familjemedlemmar att uppföra sig mot varandra på det sätt som beskrivs i vers 21?**
  - Vad får en människa att förbli vid sin övertygelse också då alla andra är av annan åsikt (v. 22)?
  - Hur tror du att du skulle bete dig om du en dag förföljdes för din tros skull?
- 5. Hur kan vers 23 tillämpas på vår tid?**
- 6. Vad betyder den vetskapen för lärjungen att hans lärare har lidit samma förföljelser före honom (v. 24-25)?**
- 7. Föreställ dig två människor som blir förföljda: en av dem är övertygad om att sanningen kommer att segra och att lögnen avslöjas. Den andra är inte alls övertygad om den saken. Vilken skillnad är det mellan dessa två situationer (v. 26)?**
- 8. Försök hitta så många orsaker som möjligt i texten till att en kristen inte behöver vara rädd för förföljelser (v. 26-31).**
  - Vad måste en kristen göra också mitt under förföljelser (v. 27)?
- 9. Menar Jesus i vers 28 Gud eller Satan?**
  - Hur påverkas människans beteende om hon under förföljelse fruktar bara Gud, eller om hon också fruktar Satan?
  - Vad är enligt vers 28 den enda verkliga olyckan för människan?
- 10. Jesus medger att också kristna kan dödas av sina fiender (v. 28). Hur kan vi då tillämpa vers 29-31 på martyrernas, t.ex. Johannes Döparens, liv?**
  - Varför kan förföljelser aldrig förinta Kristi verkliga församling?
  - Jesus säger idag vers 30-31 också åt dig. Vad betyder det för dig i din nuvarande livssituation?

## 11. GLÄDJEBUDSKAP FÖR DE FATTIGA Matt 11:1-6

**BAKGRUND:** Johannes Döparen var här omkring 30 år gammal. För en tid sedan hade han döpt Jesus och sett den Helige Ande sänka sig ner från himlen över honom. Jesus lånade ord från profeten Jesajas bok i sitt svar. Ledaren läser följande verser: Jes 35: 5, 6 och 61:1.

- 1. Johannes Döparen hade anhållits mitt i sitt framgångsrika evangelisationsarbete, eftersom han hade kritiserat kung Herodes för dennes äktenskapsbrott. Vilka omständigheter var kanske svårast för den fängslade Johannes att stå ut med i denna situation?**
  - När Johannes för första gången hade mött Jesus hade han sagt: ”Se Guds lamm, som tar bort världens synd” (Joh 1:29). Vad fick honom nu att tvivla på sin tidigare övertygelse?
- 2. Vilken slutsats hade Johannes varit tvungen att dra om sitt eget liv, om det skulle ha visat sig att Jesus inte heller var Kristus?**
  - I vilken situation har du (möjligen) tvivlat på Jesu gudom?
- 3. Tror du att Johannes antog att Jesus skulle komma och befria honom från fängelset med hjälp av ett under (v. 2-3)? Motivera ditt svar!**
  - Varför gick inte Jesus för att besöka Johannes i fängelset?
- 4. Varför besvarade inte Jesus Johannes fråga helt enkelt så här: ”Jo visst är jag den som skulle komma. Ni behöver inte vänta på någon annan”? (Varför ville Jesus svara med ett citat från Gamla testamentet?)**
  - Hur känner du dig om du mitt i din sorg får en bibelvers som tröst av din vän?
  - Varför lämnade Jesus bort löftet att Messias också skulle befria de fångna (jfr Jes 61:1) när han lånade Jesajas ord?
- 5. Vilka av Jesu ord kunde Johannes tillämpa på sig själv?**
  - Orden ”glädjens budskap” betyder framför allt förlåtelse för synder (v. 5). För vilka synder behövde Johannes Guds förlåtelse i denna situation?
  - Varför måste Gud ofta göra sina barn lika ”fattiga” som Johannes var när han var i fängelset?
- 6. Vad betyder Jesu ord i vers 6?**
  - Hur borde vi enligt denna text handla om vi tar anstöt av det sätt på vilket Jesus bemöter oss och våra kära?
- 7. Vad tror ni att Johannes tänkte om det svar Jesus gav? (Fick han frid innan sin död?)**
  - Johannes hade varit troende hela sitt liv. Hur förändrades hans tro efter denna sista kontakt som han hade med Jesus?
- 8. Vad kan Johannes ha tänkt om sitt liv och om sin död när Herodes bödlar kom för att halshugga honom?**

**GLÄDJEBUDSKAP:** Jesu uppgift var att ”predika glädjens budskap för de ödmjuka, förbinda dem som har ett förkrossat hjärta, ropa ut frihet för de fångna... trösta alla sörjande” (Jes 61:1-3). Allt det här vill han göra också för dig i dag – genom sitt ord.

## **12. DEN LÄTTA BÖRDAN Matt 11:28-30**

**BAKGRUND:** Oket var en trästomme som band ihop två oxar när de drog en plog eller en börda.

- 1. Vilka är de vanligaste bördorna som människor bär på sina axlar i våra dagar?**
  - Föreställ dig att den börda du för tillfället bär är en ryggsäck som du måste släpa på ryggen. Om den största möjliga ryggsäcken väger hundra kilo, hur mycket väger då din egen, tror du?
- 2. Hur skiljer sig en börda som förorsakats av lidande från syndabördan? (Vilken av dessa är tyngre för dig att bära: lidande eller ett dåligt samvete?)**
- 3. Föreställ dig ditt eget liv utan någon börda över huvud taget. Vilka skulle fördelarna och vilka skulle nackdelarna vara med ett sådant liv?**
- 4. En hurdan människa skulle enligt dig kunna bära ditt livs bördor tillsammans med dig?**
  - Vad betyder det i praktiken att du går till Jesus och sätter ner din börda inför honom?
- 5. Vad menar Jesus med vers 29?**
  - Har din själ funnit ro? (Du behöver inte svara högt.)
  - Varför kan endast en ödmjuk människa få vila från sina bördor? (Varför blir många människor bittra när de bär sina bördor?)
  - Hur kan vi bli milda och ödmjuka, som Jesus var?
- 6. Vad menar Jesus när han säger att vi måste ta på oss hans ok? (Vad är Jesu ok? Hur skiljer det sig från våra egna bördor?)**
  - Hur förändras vår situation om vi bär bördan tillsammans med Jesus?
- 7. Vad menar Jesus när han säger att hans ok är milt och att hans börda är lätt (v. 30)?**
- 8. En del människor vill inte föra sina bördor till Jesus. Vad gör de då med dem?**
  - Varför bär inte heller vi kristna alltid fram våra bördor inför Jesus?
- 9. Hur mycket lättare skulle din börda vara om den inte innehöll skuld eller funderande över vems fel det egentligen är att du lider?**
  - Hur mycket lättare tror du att din börda skulle bli om du kunde tro att Jesus kommer att förändra den till det bästa för alla parter?

**GLÄDJEBUDSKAP:** Ledaren läser Joh 19:17. Jesu kors var världens tyngsta börda därför att det innehöll alla våra bördor; såväl våra lidanden som våra synder.

### 13. ONYTTIGA ORD Matt 12:33-37

**BAKGRUND:** Fundera en stund över hurdana ord som har kommit ur er mun under den gångna veckan.

**1. I hurdana situationer har du svårast att tygla din tunga?**

- Tänk dig att du fick leva om ditt liv. Finns det någon människa som du skulle tala till på ett annat sätt än vad du i verkligheten har gjort? (Du behöver inte svara högt.)

**2. Varför är våra ord lika viktiga inför Gud som våra handlingar?**

- I vilket avseende påminner ord om frukten från ett träd (v. 33)?
- Hur kan ett dåligt träd förändras till ett gott träd?
- Hur kan en dålig människa förändras till en god människa?

**3. Jesus använder ett kraftigt språk när han kallar sina åhörare ”huggormsyngel”. Vad har en giftorm gemensamt med en som talar ont (v. 34)?**

- Vad menar Jesus med denna mening: ”Vad hjärtat är fullt av, det talar munnen” (v. 34)?
- Testa ditt eget hjärta med hjälp av vers 34: vad är det enligt denna text fullt av? (Du behöver inte svara högt.)

**4. I vers 35 låter Jesus förstå att varje människa har ett förråd i sitt hjärta. Med hurdana saker fyller människor i allmänhet förrådsrummet i sitt hjärta?**

- Fundera över hur du talar om Jesus eller till Jesus. Vad säger dina ord, eller avsaknaden av dem, om ditt förhållande till Frälsaren?

**5. Vad är onyttiga ord för något (v. 36)?**

- Vad skulle kunna vara motsatsen till onyttiga ord?
- Varför måste vi på domens dag stå till svars för ”onyttiga” ord, och inte t.ex. för ”onda” ord?
- Vad händer med dig på domens dag om domen fällt utgående från dina ord?

**6. Är det enligt dig möjligt att i längden dölja för andra vad som finns i ditt hjärta? Förmår du t.ex. tala vänligt till dem mot vilka ditt hjärta är fullt av hat och bitterhet?**

- Vad tänker du om en människa som talar så lite som möjligt, för att hon inte skall säga onyttiga ord?

**7. Med hur stor sannolikhet förmår du från och med nu följa Jesu undervisning på denna punkt?**

**8. Jesus kallade en gång sig själv för vinstock och sina lärjungar för dess grenar (Joh 15:1). Hur kan vi alltså bära god frukt, även om vi fortfarande har ett ont förråd i vårt hjärta?**

**GLÄDJEBUDSKAP:** Fastän förrådet i Jesu hjärta var fullt av enbart godhet dömdes han p.g.a. sina ord – för hädelse. Jesu kors var det träd som bar våra ords beska frukter.

## 14. VETET OCH OGRÄSET Matt 13:24-30 och 36-43

**BAKGRUND:** Ogräset syftar troligtvis på en viss växt i Palestina, som i växtfasen påminner mycket om vete. Ibland kan en giftig mögelsvamp gro i dess frön, och därför försöker man under skördetiden sålla den noggrant från vetet.

### 1. LIKNELSEN (v. 23-30)

- Hur förorsakar ogräset speciellt förtret för jordbrukaren?
- Hurdana motiv kan en människa måne ha om hon sår ogräs i sin grannes åker?
- Hur skulle du reagera om någon försökte sabotera ditt arbete på det sätt som grannen i liknelsen gjorde?
- Vad är överraskande i hur husbonden förhöll sig till det förtret som hans granne försökte ställa till med (v. 28-30)?
- Varför är varje ax så viktigt för husbonden (v. 29)?
- Vilket är förhållandet mellan fröet och den frukt som det bar?

### 2. LIKNELSENS TOLKNING (v. 36-43). Observera att ”åker” betyder två saker: ”världen” (vers 38) och ”Människosönens rike” (vers 41, i Bibel 2000 vers 42), dvs. den kristna kyrkan.

- Tidigare hade Jesus talat om Guds ord som ett sädeskorn. Varför talade han nu om människorna på samma sätt (v. 38)?
- Vilka är de som sår ut säden, dvs. människorna? På vilket sätt gör de det (v. 37, 39)?
- Vad lär oss denna liknelse om djävulens arbetssätt?
- Vad är djävulens avsikt då han sår ut sina barn från en massa olika ställen och in i den kristna kyrkan?
- Hur skulle Guds församling se ut om där inte alls fanns några falska bröder?
- Varför kan vi inte alltid veta vem som är Guds barn och vem som är djävulens barn?
- Varför får vi inte slänga ut djävulens barn innan domedagen?
- Vilket slags säd tycker du att du själv är: vete eller ogräs? (Du behöver inte svara högt.)
- Kan någon enligt den här texten vara till hälften vete, till hälften ogräs? Motivera ditt svar.
- Hurdant kommer världens slut att vara (v. 41-43)?
- Hurdan skörd vill Gud bärga in i sina bodar?

### 3. DE RÄTTFÄRDIGA (v. 43)

- Varför använder Jesus plötsligt ordet ”rättfärdig” i sin tolkning av liknelsen?
- Ledaren läser Rom 4:5. Hur blir man enligt Paulus rättfärdig?

### 4. SAMMANFATTANDE FRÅGOR

- Vilken är skillnaden mellan en sann kristen och en falsk broder?
- Vad tror du att Jesus vill säga till dig personligen genom denna liknelse?

**GLÄDJEBUDSKAP:** Jesus mötte samma öde som ogräset, fastän han i själva verket var det bästa ”vetekorn” som världen någonsin hade sett. Just därför kan han också göra vetekorn av oss, som egentligen är ogräs, och samla oss till sitt rike vid tidens slut.

## 15. PETRUS GÅR PÅ VATTNET Matt 14:22-34

**BAKGRUND:** Galileiska sjön är ungefär 20 x 12 km stor. En vind som blåser från ett bergspass kan ibland åstadkomma en plötslig storm på denna sjö. Fjärde nattvakten betyder tidigast klockan tre på morgonen (v. 25). Lärjungarna hade vid det laget varit omkring nio timmar på sjön.

- 1. Varför sände Jesus sina lärjungar ut på sjön fastän han mycket väl visste vad som skulle möta dem där (v. 22)?**
  - Varför sänder Jesus också oss då och då rakt in i ”stormen”?
- 2. Fundera över hur lärjungarna kände sig och vad de gjorde när de befann sig i rasande storm, timme efter timme (v. 24).**
  - Vad kan lärjungarna ha tänkt om Jesus, som inte hade kommit med dem i båten?
  - Vad tror du att Jesus bad om när hans vänner var i livsfara (v. 23)?
- 3. Lärjungarna hade naturligtvis inte kunnat ana att Jesus kunde gå på vatten. Vad kan de ha förväntat sig att Jesus skulle göra i denna situation?**
  - Vad väntar du dig att Jesus skall göra när du tycker att din egen situation känns hopplös?
  - Varför trodde lärjungarna att Jesus var en vålnad (v. 26)?
- 4. Hur skulle ni känna er om ni mitt i er egen storm hörde Jesu röst säga åt er: ”Var lugna. Det är jag. Var inte rädda”?**
  - Orden ”det är jag” är egentligen Guds namn uttalat på hebreiska (Jahve). Varför ville Jesus använda dessa ord just i denna situation?
- 5. Försök hitta så många orsaker som möjligt till varför Petrus ville gå på de väldiga vågorna när båten gungade upp och ner i mörkret (v. 27).**
  - Tror du att du själv hade vågat sätta ner din fot på vågorna i den situationen?
  - Varför misslyckades Petrus försök (v. 30)?
- 6. Vad fattades i Petrus tro (v. 31)?**
  - Vad skulle du svara Jesus om han sade orden i vers 31 åt dig?
  - Varför är det viktigt att var och en av oss lär oss att se realistiskt på hurdan vår tro i själva verket är?
  - Vilken tröst finns i denna berättelse för sådana människor som vet att de har bara lite tro?
- 7. Varför kom Jesus för att hjälpa sina vänner som var i sjönöd först klockan tre på morgonen? (Vilken viktig läxa hade lärjungarna inte lärt sig om Jesus hade kommit tidigare? Jfr vers 31-33.)**
  - Varför kommer Jesus så ofta till vår ”storm” i ett väldigt sent skede?

**GLÄDJEBUDSKAP:** Ingen räckte ut sin hand mot Jesus när han var mitt i stormen (dvs. när han var föremål för Guds hat). Det priset måste han betala för vår brist på tro. Men just av den orsaken kan Jesus idag räcka ut sin frälsande hand också åt den som vet att hon själv har för lite tro.

## 16. STOR NÖD OCH STOR TRO Matt 15:21-28

**BAKGRUND:** Kanaanéerna var sedan gammalt judarnas ärkefiender. Tyrus och Sidon ligger 45-60 km från Galileen. Jesus ville inte att någon skulle veta om denna utlandsresa (Mark 7:24). Ledaren berättar som inledning kort det viktigaste om kung David (v. 22).

- Föreställ dig hurdan den här kvinnans vardag hade varit och hurdana hennes människorelationer var (förhållandet till dottern, mannen, andra barn, grannar osv.)**
  - Vad kan man tänka sig att mamman beskyllde sig själv för?
  - Vilka är de mammor i vår tid som har lika stor nöd i hjärtat som den här kvinnan?
- Den kanaaneiska kvinnan visste något om Jesus som de flesta judar inte förstod, nämligen att han var Davids son (v. 22). Hur tror ni att hon hade fått klarhet över detta faktum?**
  - Varför bad mamman om nåd för sig själv (v. 22)?
- Vad var Jesu tre första svar på kanaaneiskans nödrop (v. 23-26)?**
  - Vanligtvis tog Jesus emot alla hjälpbehövande med öppen famn. Varför förhöll han sig då så nedlåtande till denna kvinna?
  - Vad skulle du göra om Jesus bemötte dig som han bemötte den här kvinnan?
- Vad tänkte lärjungarna om den kanaaneiska kvinnan och om hela situationen (v. 23)?**
- Hur reagerade kvinnan på att Jesus verkade avvisa henne (v. 23, 25,27)?**
- Vad tror ni att det hände i Jesu hjärta när han stod tyst inför kvinnans lidande?**
  - Varför står Jesus tyst ibland också då vi ropar på hjälp?
  - Varför måste allas tro prövas?
- Jesus berömde endast två personers tro. Försök hitta så många tecken som möjligt på en stark tro i den här texten.**
- Hur tänker man vanligtvis att en stor tro föds i hjärtat?**
  - Ledaren läser Mark 7:30. Hur kunde den här hedniska kvinnan ha så stor tro redan innan hon hade sett undret ske?
  - I hurdana situationer behöver vi själva stor tro?
- Vad var avsikten med Jesu enda utlandsresa?**

**GLÄDJEBUDSKAP:** När Jesus hängde på korset var han tvungen att tro på Gud, som teg (jfr Ps 22:1-2, 25). Vid det tillfället var Jesu tro väldigt lik den kanaaneiska kvinnans tro. Skillnaden var ändå att Gud teg inför Jesus på grund av sin ilska och inte på grund av sin kärlek.



## **17. SIMON BLIR EN KLIPPA Matt 16:13-23**

**BAKGRUND:** Nya testamentets Kristus-titel betyder samma sak som Gamla testamentets Messias, på svenska ”den smorde”. Kungar och överstepräster smordes med olja när de insattes i sitt ämbete.

- 1. Vad anser du utifrån detta bibelställe om det gamla ordspråket: ”var och en blir salig på sin egen tro”?**
  - Varför har innehållet i trosbekännelsen avgörande betydelse för den kristna tron?
- 2. Vad tycker du att skulle vara lättast att tro: att Jesus var profeten Elia (som hade dött för 800 år sedan), profeten Jeremia (som hade dött för 600 år sedan), Johannes Döparen som avrättats för ett par år sedan eller att han var Kristus, Guds son?**
  - Tycker du att människor som svarar som de i vers 14 kan kallas kristna? Varför kan de/varför kan de inte kallas kristna?
- 3. Varför förstod inte de flesta människorna på den tiden att Jesus var Kristus, GT:s förutsagda Messias – trots alla under han gjorde?**
- 4. Hur kan en människa enligt denna text hitta den rätta, frälsande tron (v. 17)?**
- 5. Hur skulle du känna dig om du skulle kallas för klippa?**
  - Hur tror du att Petrus kände sig när Jesus kallade honom för klippa?
  - Somliga tänker att Jesus avsåg Petrus som person när han kallade honom för klippa, andra igen tror att Jesus syftade på Petrus beaktelse i vers 16. Vad tror du om saken?
- 6. Vad tror du att vers 19 betyder? (Vilka är himmelrikets nycklar? Vem förvaltar dem i dag?)**
- 7. Varför hade Petrus så svårt att tro att det skulle hända sådant med Jesus som han själv förutsade i vers 21?**
  - Jämför vers 17 och 23 med varandra. Varifrån kommer Petrus ord egentligen?
  - Vad var fel i Petrus tro ännu efter hans beaktelse?
- 8. Hur kan Jesus kalla samma person för klippa och Satan?**
  - På vad ser vi att Petrus ändå inte var besatt av en demon?
  - Vad försökte Satan åstadkomma genom Petrus?
  - På vilket sätt kan var och en av oss utföra Satans arbete i andra människors liv?
- 9. Vilken är skillnaden mellan de två tänkesätt som Jesus nämner i vers 23?**
  - Vilket tänkesätt är vanligast i kristenheten i dag?
  - Hur bemöter Jesus människor som har utfört Satans arbete i andra människors liv?

**GLÄDJEUDSKAP:** Läs vers 21 så att du lägger till orden ”för Petrus synders och mina synders skull”.

## 18. JESUS SER UT SOM GUD Matt 17:1-9

**BAKGRUND:** Mose och Elia hade velat se Gud hundratals år innan denna händelse ägde rum, men de hade inte fått. Enligt GT skall en syndig människa som ser Guds ansikte dö. Angående dessa två personers död, se 5 Mos 34:1-6 och 2 Kung 2:11. Berget i texten kan ha varit Hermon (2760 m). Se karta.

1. **VERS 1. Hur kände sig de tre lärjungarna när Jesus valde just dem att följa med honom på bergsvandringen?**
  - Föreställ dig hur det var att bestiga ett högt berg med den tidens utrustning.
2. **VERS 2. Har du någonsin önskat få se Gud? Om du har, i vilken situation?**
  - Varför var det just Jesu ansikte och kläder som förvandlades?
  - Varför ville Gud ens en gång visa sin son i gudomlig gestalt inför syndiga människors ögon?
  - Varför dog inte lärjungarna, fastän de såg Guds heliga ansikte?
3. **VERS 3. Varför måste två representanter från GT bevittna Jesu förklaring?**
  - Fundera över varför Gud valde just Mose och Elia till detta tillfälle.
  - Hur kan dessa två personer ha känt sig när de såg Messias, vars ankomst de hade förutsagt och väntat på?
4. **VERS 4. Vad var det som kändes så bra för lärjungarna i den här situationen?**
  - Har du erfarenhet av en underbar religiös upplevelse, då du inte har velat återvända till vardagen efteråt? Berätta i så fall om den för de andra.
  - Hur tror du att Petrus tänkte sig att han från denna händelse skulle kunna leva på den höga bergstoppen?
5. **VERS 5. Vilken betydelse hade molnet i den här situationen?**
  - Varför sade inte Gud ”lyd honom”, utan ”lyssna till honom”?
  - Jämför denna situation med den då Gud gav sitt skrivna ord på stentavlor åt sitt folk på berget Sinai. Vilken skillnad finns det mellan dessa två händelser?
6. **VERS 6. Petrus hade kort innan sagt att det var gott att vara på berget. Vad var han nu rädd för?**
  - Känns det gott eller illa att vara nära den helige Guden?
  - Vilken Jesus tycker du att det är lättare att ha att göra med: den Jesus som bär snickarkläder eller den som har rättfärdighetens vita dräkt? Motivera ditt svar.
7. **VERSERNA 7-9. Vilken betydelse hade det att Jesus rörde vid lärjungarna?**
  - Tror du att lärjungarna var ledsna eller glada över att Mose och Elia hade försvunnit ur deras åsyn?
  - Varför ville Jesus att de inte ännu skulle berätta om detta för någon annan, inte ens för de andra nio lärjungarna?

**GLÄDJEBUDSKAP:** Från förklaringsberget gick Jesus mot ett annat berg, nämligen Golgata. Där dog Jesus naken, för att han skulle kunna ge oss den skinande vita dräkten som täcker vår synd.

## 19. DEN OBARMHÄRTIGE TJÄNAREN Matt 18:21-35

**BAKGRUND:** I den här liknelsen representerar kungen Gud, tjänarna oss människor, skulden våra synder och fängelset helvetet. En talent motsvarar 17 års lön (v. 24). Hundra denarer igen motsvarar ungefär tre månaders lön (v. 28).

1. Hur många gånger tycker du att det är möjligt att förlåta en annan människa, om hon gång på gång är elak mot dig (v. 21)?

### 2. LIKNELSEN

- Hur stor summa motsvarar 10 000 talenter i vår valuta (v. 23-24)?
- Hur har en enda människa kunnat göra sig av med en sådan summa pengar?
- Vad anser du om kungens dom, var den rättvis eller inte (v. 25)? Motivera ditt svar.
- Varför bad inte tjänaren att kungen skulle efterskänka honom hans skuld (v. 26)?
- Hur kan tjänaren ha tänkt sig att han kunde förtjäna ihop 10 000 talenter så att han kunde betala tillbaka sin skuld (v. 26)?
- Fundera över olika orsaker till att tjänaren inte blev glad och tacksam när han fick sin skuld efterskänkt (v. 27-28).
- Hur länge måste man spara för att få en summa som motsvarar tre månaders lön (v. 29)?
- Vad borde ha hänt med den första tjänaren för att han skulle ha kunnat efterskänka den andra tjänarens skuld (v. 30)?

### 3. TILLÄMPNING AV LIKNELSEN

- Vad har synd och skuld gemensamt?
- Föreställ dig att du blir skyldig inför Gud för varje synd du begår: hundra euro för varje lögn, tvåhundra för varje oren tanke, tiotusen för hat mot en annan människa osv. Hur mycket tror du att du just nu är skyldig Gud för dina synder?
- På vilket sätt försvarar vi oss vanligen när vi inte vill förlåta andra människor för deras synder?
- Vad är det för fel på tron hos den människa som säger samma sak till Gud som tjänaren i liknelsen sade till sin herre (v. 26)?

### 4. SAMMANFATTNING

- Representerar den obarmhärtige tjänaren enligt dig en troende kristen eller en människa som inte tror? Motivera ditt påstående.
- Vad är det för skillnad mellan dessa två situationer: en vill inte förlåta sin medmänniska och en annan kan inte, fastän hon vill?
- Hur kan en människas hjärta enligt denna liknelse förändras så att det blir förlåtande (v. 32-33)?
- Jesus bad också för dem som spikade fast honom på korset. Varför straffades han då på samma sätt som den obarmhärtige tjänaren i liknelsen (v. 34-35)?

**GLÄDJEBUDSKAP:** Jesus bytte plats med oss skuldsatta tjänare. Han betalade vår skuld och hela mänsklighetens skuld ända till sista skärven. Valutan som vår syndaskuld betalades med var inte guld eller silver, utan Jesu dyra blod (1 Petr 1:18-19).

## **20. OM ÄKTENSKAP, SKILSMÄSSA OCH OMGIFTE Matt 19:1-12**

### **1. OM SKILSMÄSSA v. 1-9**

- Varför intresserade fariseerna sig för frågan om skilsmässa (v. 3)?
- Vad tänker människor i vår tid om skilsmässa?
- Vad händer enligt Jesus när äktenskap ingås (v. 4-5a)?
- Ledaren läser 5 Mos 24:1. Vad exakt befallde Mose och vad tillät han? Jämför hans ord med fariseernas tolkning i vers 7.
- Sök alla de skäl som Jesus i denna text motiverar ett livslångt äktenskap med (v. 4, 5, 6, 8, 9).
- Varför tillät Jesus skilsmässa enbart i händelse av otrohet (v. 9)?
- Vilka följder har det för ett samhälle när skilsmässor blir mer och mer allmänna?

### **2. OM OMGIFTE v. 9-10**

- Jämför verserna 8-9 med Matt 5:32. Vad undervisar Jesus om omgifte i de fall där den tidigare mannen eller hustrun ännu lever? Håll er till texten!
- Ledaren läser 1 Kor 7:10-11 och Rom 7:2-3. Vad undervisar Paulus om omgifte i de fall där den tidigare mannen eller hustrun lever?
- Hur reagerade lärjungarna på Jesu undervisning (v. 10)?
- Varför har Bibelns undervisning om äktenskap och skilsmässa i dag tigits ihjäl till och med i kristna sammanhang?

### **3. OM SINGELSKAP v. 11-12**

- Vad innebär det att någon är född sådan att han eller hon inte kan gifta sig?
- På vilket sätt kan man göra sina medmänniskor sådana att de inte kan gifta sig?
- Vad innebär det i praktiken att någon inte gifter sig för himmelrikets skull?

### **4. SAMMANFATTNING**

- Vad tror du, kan en människa leva ett fullödigt liv utan att förverkliga sig själv på det sexuella området? Motivera ditt svar.
- Vad är enligt Jesus viktigare än att gå in i ett lyckligt parförhållande?
- På vems bästa tänkte Jesus när han gav så här strikta regler gällande förhållandet till det andra könet?
- Vad borde en sådan människa göra som inte har uppfyllt Jesu befallningar?
- Vad händer med en människas bibelsyn om hon förnekar Jesu undervisning om äktenskapet?

**GLÄDJEBUDSKAP: Ledaren läser Joh 8:4-11.**

## 21. INTE ÄNNU FÖR SENT! Matt 20:1-16

**BAKGRUND:** Under Jesu tid var utkomsten för en daglönare väldigt osäker. Dela en finländsk genomsnittslön med 300 så vet du hur mycket en denar skulle motsvara i dagens valuta. Dagens timmar räknades från klockan sex på morgonen. Husbonden i liknelsen representerar Gud och vingården representerar hans rike.

### 1. LIKNELSEN

- Hur många gånger gick husbonden ut för att anställa folk (v. 1-6)?
- Varför talade husbonden om hur stor lönen var endast för den första gruppen, inte för de andra (v. 2, 4)?
- Fundera över olika orsaker till att inte alla var på torget tidigt på morgonen för att söka arbete.
- Varför anställde husbonden inte bara de bästa arbetarna, utan vilka som helst?
- Fundera över olika orsaker till att ingen hade anställt den sista gruppen (v. 6-7).
- Jämför hur dagen var för den första gruppen och för den sista gruppen (v. 7, 12). Vems dag var bättre?
- Föreställ er att den sista gruppen bestod av fem män. Hur mycket skulle husbonden ha ”sparat”, i vår valuta räknat, om han inte alls hade anställt den gruppen för en timme?
- Varför började husbonden med den sista gruppen när han betalade ut lönen (v. 8)?
- Varför protesterade den första gruppen, fastän de fick den lön de kommit överens om?
- Anser du att lönen betalades ut rättvist? Motivera ditt svar.
- Fundera över så många orsaker som möjligt till att husbonden ville betala samma lön åt alla.

### 2. LIKNELSENS TOLKNING

- Varför vill Gud ha så många arbetare som möjligt i sitt rike?
- Vad kan lönen symbolisera i denna liknelse?
- Varför är lönen lika stor för alla i Guds rike?
- Vid vilken ”timme” har du själv kallats till Guds rike?
- Vem anser du att är mer avundsvärd: den som har tjänat Gud hela livet eller den som har blivit frälst strax innan sin död?
- Vad tänker du om det att Gud på den yttersta dagen ger dig samma lön som han ger t.ex. aposteln Paulus?
- Vad betyder vers 16 i ljuset av denna liknelse?
- Jesus säger åt dig i dag: ”gå du också till min vingård!”. Vad svarar du honom?

**GLÄDJEBUDSKAP:** Jesus själv gjorde dagens tyngsta arbete i Guds vingård. Med förtjänsten från hans arbete kan varje människa i världen få sin ”lön” betald.

## 22. KUNGEN RIDER IN I STADEN Matt 21:1-11

**BAKGRUND:** Folket väntade på ett tecken som skulle visa om Jesus var Messias eller inte. Åsnan, förutsagd i Sakarjas bok, utgjorde detta tecken. Jesus var Davids son i trettionde led.

### 1. TRIUMFTÅGET

- Vad väntar sig människor i allmänhet av en kung som i triumftåg rider in i sin huvudstad?
- Anser du att det finns någon skillnad mellan det som lärjungarna väntade av Jesus i denna situation och det som folkmassorna väntade av honom?
- Studera punkt för punkt hur en kedjereaktion föddes när Jesus kom till Jerusalem för sista gången. Vem hade planerat detta tåg? Hur började alltihop? Varför bredde lärjungarna och folkmassorna ut kläder och kvistar på vägen? Varför kom staden i svallning?

### 2. KUNGEN

- Varför red kungen Jesus in i huvudstaden på en åsna, inte på en häst?
- Hur visste människorna att Jesus var Davids son (jfr v. 20:31)?
- Vad i Jesu uppträdande var kungligt?
- Varför var folkmassorna inte rädda för att ropa 'Davids son', fastän det enligt de romerska ockupanterna betydde att folket eggade till uppror?
- Fram till detta hade Jesus dolt sin kunglighet. Varför såg han det nu plötsligt som självklart att han behandlades som en kung?
- Vilken skillnad är det mellan hur kungligheter i allmänhet uppträder å ena sidan och Jesu uppträdande när han red in i Jerusalem å andra sidan?
- Varför måste Jesus dö som kung?

### 3. FOLKET

- Tror du att Jesus gladdes över folkets sinnesyttringar? Motivera ditt svar.
- Hur många procent av dessa människor gissar du att ropade korsfäst-ropen fem dagar senare?
- Varför stod ingen i denna folkhop upp för att försvara Jesus när han behandlades orätt?
- Hur skulle du bete dig om du var tvungen att stå ensam med din övertygelse med alla andra emot dig?

### 4. HOSIANNA (på svenska 'O Herre hjälp/fräls!')

- Vad betyder ropet i vers 9 egentligen? Jfr den svenska betydelsen av 'hosianna'.
- Varför passar ett rop på hjälp bättre som välkomsthälsning åt kungen Jesus än ett leve-rop?
- Vad är överraskande i vers 11?
- Hur påverkade denna händelse Jesu framtid?

### 5. DU OCH JAG

- Vilka saker har kanske fått dig att ropa på hjälp under den senaste tiden/under denna adventstid?
- Varför är just detta rop den bästa julförberedelsen?

**GLÄDJEUDSKAP:** Läs vers 5 och byt ut "Sions dotter" mot ditt eget namn.

## 23. KUNGASONENS BRÖLLOP Matt 22:1-14

**BAKGRUND:** Bröllop var en av höjdpunkterna i vardagens slit i Främre Orienten vid vår tideräknings början. I Uppenbarelseboken kallas himlen ibland för en bröllopsfest. De inbjudna syftade främst på judar, men nu syftar de på vilken människa som helst som har kontakt med den kristna kyrkan men som vägrar att ta Guds inbjudan på allvar.

- 1. Tänk på ett kungligt bröllop som du har följt med genom TV eller tidningar. Hurdana människor var kallade till bröllopet?**
  - Hurdana människor kunde i våra dagar tänkas bete sig som människorna i vers 3-5?
- 2. Vad tänkte de inbjudna om kungen?**
  - Varför var det relativt lätt för gästerna att avvisa inbjudan?
  - Varför tänkte inte de som avvisade inbjudan på att deras handlande kunde få följder?
- 3. Gud kallar människor till himmelriket genom sina tjänare och genom Bibeln. Varför förhåller sig de flesta till hans inbjudan på det sätt som beskrivs i vers 3-5?**
- 4. Hur känner du dig när någon bjuder in dig till kyrkan, en bibelgrupp e.dyl. mitt i din brådska?**
  - Vad säger din reaktion om hur du värdesätter den himmelska bröllopsfesten?
- 5. Vad beror det på att Guds tjänare ibland bemöts på det sätt som beskriv i vers 6?**
  - Hur och när har vers 7 förverkligats/hur och när förverkligas vers 7 i den här världen?
- 6. Jämför den första gruppen av inbjudna med den andra. Hur skilde sig deras vardag från varandra (v. 5, 10)?**
  - Vilka är de som i våra dagar kommer till Guds rike från gator och torg (v. 9-10)?
  - Hur kunde dagdrivarna tro att kungens inbjudan var allvarligt menad?
  - Hurdana människor gläder sig i våra dagar över att också de är inbjudna till den himmelska bröllopsfesten?
- 7. Vanligen tänker man att kungen hade färdiga bröllopskläder som han gav åt dem som han hade kallat från gatorna. Varför ansåg en av gästerna att den dräkt som kungen hade gett inte dög?**
  - I Bibeln avser bröllopskläder ofta den rättfärdighetsdräkt som Gud klär på syndare. Hurdan tro har en sådan människa som menar att hon kan komma till himlen iklädd ”egna kläder”?
- 8. Vad betyder vers 14 i ljuset av denna liknelse?**
  - Vem har inte ännu fått inbjudan till Guds rikes bröllopsfest?
  - Vilka är inte utvalda? Håll er till texten.
- 9. Varför gick det med Jesus som det gick med den gäst i vers 13 som saknade bröllopskläder?**

**GLÄDJEBUDSKAP:** Ledaren läser Upp 7:13-14.

## **24. VEM ÄR SKENHELIG? Matt 23:1-12**

**BAKGRUND:** När Jesus offentligt kritiserade fariseerna och de skriftlärdade för skenhelighet var det samma skandal som det skulle vara om någon i våra dagar skällde på respekterade kyrkomän på samma sätt i TV. Moses stol syftade på den ställning som dessa män hade som lärare i Mose lag, dvs. Gamla testamentet.

### **1. Hur kunde man på Jesu tid känna igen skenhelighet (v. 2-7)?**

- Säg med en mening vad Jesus hade emot sin tids laglärare och fariseer.

### **2. Hur kan man i våra dagar känna igen skenhelighet?**

- I vilka kretsar finns det enligt dig flest fariseer nu för tiden?
- En hurdan undervisning gör att fler människor blir skenheliga i en viss religiös grupp?

### **3. På vilka grunder placerade fariseerna på Jesu tid människor i rangordning?**

- På vilka grunder försöker troende människor i dag placera sig själva och andra i rangordning?

### **4. Varför sätter människor vanligen stort värde på titlar (v. 7-10)?**

- Vilken betydelse har titlar i din egen religiösa gemenskap?
- Vad var enligt Jesus fel med titlar?

### **5. Varför är det ofta väldigt svårt också för kristna att hamna i en "tjänares" ställning (v. 11)?**

- Vilken skillnad är det mellan en tjänares attityd (i den bemärkelse som Jesus använder ordet i vers 11) och mindervärdeskomplex?
- Beskriv en kristen ledare som tar vers 11 på allvar.

### **6. Vad betyder vers 12 i praktiken?**

- Ge ett exempel ur ditt eget liv på något som har att göra med vers 12.

### **7. I vilket avseende var Jesus annorlunda än sin tids religiösa lärare?**

- Varför krävde Jesus aldrig en god ställning eller ära, fastän han förtjänade det mer än någon annan människa i hela världen?

### **8. Vad är enligt dig den viktigaste lärdomen från denna text? För din egen del? För den kristna gemenskapen som du är en del av?**

**GLÄDJEBUDSKAP:** Jesus band inte tunga bördor som människor måste bära, tvärtom – han tog hela mänsklighetens syndabörda på sina egna skuldror och bar den på korset.



## 25. HIMMEL OCH JORD SKALL FÖRGÅ Matt 24:29-44

**BAKGRUND:** Det finns olika teorier i kristenheten om i vilken ordning olika fenomen skall inträffa i samband med att Jesus kommer tillbaka till jorden. Under den här samlingen diskuterar vi inte ordningsföljden för dessa händelser, utan enbart sakerna i sig. Ledaren berättar kort om Noa (v. 37-39, jfr 1 Mos 6-7).

- 1. Hur skulle du känna dig om du hörde att Jesus kommer tillbaka till jorden i dag?**
  - Hur skiljer sig väntan på Jesus och väntan på döden från varandra?
- 2. Vilka förändringar sker i atmosfären och i rymden innan Jesu återkomst? Använd vår tids företeelser i ditt svar (v. 29). (På vilka olika sätt kan solen och månen förmörkas, sett från jorden? Kom också ihåg Noas tid.)**
  - Vilka förändringar i atmosfären har skett i vår tid?
- 3. Hur skiljer sig Jesu första och andra kommande från varandra? Sök efter så många olikheter som möjligt (v. 30).**
  - Vad skall jordens folk jämra sig över när Jesus kommer (v. 30)?
- 4. Vad händer med de kristna när Jesus kommer tillbaka (v. 31)?**
  - Önskar du att du skall leva när vers 31 förverkligas? Varför/varför inte?
- 5. Vad vill Jesus säga om sin egen återkomst när han berättar liknelsen om fikonsträdet (v. 32-34)? (Talar denna liknelse enligt er om staten Israel? Om den gör det, hur gör den det?)**
- 6. Vilken betydelse har Jesu ord (dvs. Bibeln) för den yttersta tidens troende (v. 35)?**
  - Vad betyder det för dig att det finns något i världen som aldrig förgår?
- 7. Varför måste dagen för Jesu återkomst vara hemlig (v. 36)?**
  - Hur skulle ditt liv förändras om du visste när Jesus kommer?
- 8. I vilket avseende påminner människorna på Noas tid om människorna i vår tid (v. 38-39)? (Vilka saker intresserade dem och vilka intresserade dem inte?)**
- 9. Vad betyder verserna 40-41? Jämför dem också med Noas tid och med vers 31.**
  - Beskriv hur världen ser ut när verserna 40-41 förverkligas?
- 10. För vem är Jesu återkomst som en inbrottstjuvs ankomst (v. 43-44)? För vem är det som att möta en efterlängtdad vän?**
  - Vad betyder det i praktiken att vänta på Jesu återkomst (v. 42, 44)?
  - Hur kunde Jesu återkomst bli tröstande, inte skrämmande, för oss?

## 26. DE TIO JUNGFRURNA Matt 25:1-13

**BAKGRUND:** Vad ”olja” syftar på i denna liknelse har genom tiderna tolkats på tre olika sätt: A. Det syftar på den Helige Ande. B. Det syftar på tron på Jesus. C. Det syftar på Bibeln. Brudgummen syftar på Jesus och bröllopet på himlen, dit vi får komma efter Jesu återkomst.

### 1. Diskutera hurdan en vakande kristen är.

### 2. LIKNELSEN

- Jungfrurnas uttryckliga uppgift var att lysa upp brudgummens väg i mörkret. Eftersom det inte fanns klockor hörde förseningar till. Varför såg de oförståndiga jungfrurna inte till att de hade tillräckligt med olja för vilken situation som helst?
- Vilka medvetna och omedvetna motiv skulle man kunna tänka sig att de människor har som inte bryr sig om huruvida deras väns bröllop blir lyckat eller inte?
- Vilken var skillnaden mellan de förståndigas och de oförståndigas förhållande till brudgummen? Fundera över olika alternativ.
- Varför kunde inte heller de förståndiga jungfrurna hålla sig vakna ända till midnatt (v. 5-7)?
- Vad anser du om det att de förståndiga jungfrurna inte gav olja åt de oförståndiga (v. 8-10)?
- Brudgummen hade säkert träffat alla jungfrurna tidigare. Varför sade han då till de oförståndiga att han inte kände dem (v. 11-12)?

### 3. LIKNELSENS TOLKNING

- Vilka syftade Jesus på med de förståndiga jungfrurna?
- Vilka syftade Jesus på med de oförståndiga jungfrurna?
- Hur bör man förbereda sig på Jesu återkomst enligt tolkning A, B och C? (Se ”bakgrund”)
- Vad skiljer en kristen som har förberett sig på Jesu återkomst från en kristen som inte har förberett sig?
- Anser du att du är tillräckligt förberedd på Jesu ankomst?
- Vad vill Jesus lära oss när han säger i liknelsen att alla tio jungfrur somnade medan de väntade (v. 5, 13)?
- När och hur lär Jesus känna sina egna (v. 12)?
- I hurdana situationer lär man sig sätta värde på den himmelska bröllopfesten?
- Vad säger vers 13 till dig personligen?

**GLÄDJEBUDSKAP:** Vi kan inte lära känna en annan människa om hon inte avslöjar sina värsta sidor för oss. Jesus lär inte känna oss, i ordets egentliga mening, om vi inte berättar om våra synder för honom och ber om förlåtelse för dem.

## 27. LIKNELSEN OM TALENTERNA Matt 25:14-30

**BAKGRUND:** En talent motsvarar 17 års lön. Det finns tre möjligheter i tolkningen av vad talenterna syftar på i denna liknelse: A. De syftar på våra talanger och nådegåvor. B. De syftar på Guds nåd (evangeliet, jfr Ef. 4:7). C. De syftar på nådemedlen: Bibeln, dopet och nattvarden.

- 1. Hur mycket motsvarar en talent i vår valuta enligt dagens inkomstnivå? Hur mycket motsvarar två talenter, och fem (v. 14-15)?**
  - Hur skulle det i våra dagar vara bäst att placera en sådan summa pengar?
  - Hur många år räcker det innan en summa som motsvarar sjutton års lön har fördubblats?
  - Varför är det inte alltid så enkelt att placera andra människors pengar?
- 2. På vilka grunder delade mannen ut talenterna (v. 15)?**
  - Vad innebär det att tjänarna fick olika mängder talenter om du tillämpar tolkning A, B och C?
  - När och hur har du fått din talent av Gud?
- 3. Hur påverkades tjänarnas handlande av vad de kände för sin herre?**
  - På vilka olika sätt förhöll sig tjänarna till det att det dröjde innan deras herre kom (v. 19)?
  - Hur förvaltar man (A) nådegåvor, (B) Guds nåd och (C) nådemedlen (v. 16)?
  - Hur kan man gräva ner nådegåvor, Guds nåd eller nådemedlen i marken (v. 18)?
  - Vilken av dessa tre tolkningar tror du att är den riktiga?
- 4. Vad lär oss vers 26 om Gud?**
  - I hurdana situationer har du tyckt att Gud är en sträng man som kräver det omöjliga av dig?
  - Vad är det för fel på tron hos den människa som motsvaras av den tredje tjänaren i liknelsen (v. 24-27)?
- 5. När tas också den sista talenten ifrån den lata tjänaren (v. 28)?**
  - Vad betyder vers 29 i ljuset av tolkning A, B och C?
- 6. Varför var straffet så hårt för den tredje tjänaren fastän han egentligen inte hade försvillat någons pengar (v. 30)? Fundera över svaret i ljuset av de olika tolkningarna.**
  - Varför blev Jesus själv föremål för den oduglige tjänarens straff (v. 30)?
- 7. Vad måste vi göra om vi märker att vi är odugliga och lata tjänare?**
- 8. Vad får oss kristna att förvalta våra talenter?**
  - Föreställ dig att Jesus säger orden i vers 21 åt dig på den yttersta domen. Vad svarar du honom?

## 28. FÅREN OCH GETTERNA Matt 25:31-46

**BAKGRUND:** När man under tidens gång tolkat denna liknelse har tre alternativ trätt fram: en av mina minsta bröder syftar på (A) lidande kristna, (B) lidande judar och (C) alla lidande människor på jorden.

- 1. Vad tycker du att är speciellt skrämmande i liknelsen om den yttersta domen?**
  - Vad är (eventuellt) tröstande i liknelsen?
- 2. Vad lär denna liknelse oss om helvetet och himlen (v. 34, 41, 46)?**
  - Hurdana människor borde hamna i helvetet, om man tänker med vanligt bondförnuft?
  - Vilken är den synd som enligt denna liknelse för människor till helvetet?
  - Varför är det allt mer sällan som man talar om helvetet och tror på det i våra dagar?
- 3. Hur många grupper av ”minsta bröder” framträder i denna liknelse?**
  - Hur många av dessa grupper har du själv någon gång hjälpt?
  - Vilken av dessa människogrupper tycker du att det är allra svårast att hjälpa?
- 4. Varför har vi så svårt att se Jesus hungrig, törstig, som en främling, naken, sjuk och (framför allt!) i fängelse?**
  - I vilken mån satsar din kristna gemenskap på att hjälpa dessa sex grupper?
- 5. Hur tror du att ”getterna” försvarade sitt beteende – varför hade de inte hjälpt dessa sex människogrupper?**
  - ”Getterna” blev uppriktigt förbluffade över sin dom. Varför tror du att de hade trott att den skulle se annorlunda ut (v. 44)?
- 6. Varför blev också ”fåren” förbluffade över kungens ord (v. 38-39)?**
  - Varifrån hade ”fåren” fått kraft att älska också sådana människor som kanske inte var speciellt älskvärda?
- 7. Vilken av de tolkningar som nämndes i början tror du att är den riktiga?**
  - Hur påverkas vårt beteende av vilken tolkning vi anser vara riktig?
- 8. Det verkar som om liknelsen om den yttersta domen talar enbart om gärningar. På vilken punkt kommer tron ändå med i bilden? (På vilka grunder delades människorna in i får och getter?)**
- 9. När mötte Jesus själv de minsta brödernas öde – när var han hungrig, törstig, en främling, naken, sjuk och i fängelse?**
  - Varför lästes en gång samma dom upp över Jesus som lästes upp över getterna i vers 41?

**GLÄDJEBUDSKAP:** I hela världshistorien finns det bara två viktiga rättegångar: Jesu dom och den yttersta domen. Var och en av oss måste svara för våra försummelser mot de minsta bröderna endera gången. Om du tror att dina synder har fått sin dom redan i samband med Jesu rättegång får du också vara säker på att du kommer att förklaras oskyldig på den yttersta dagen.

## 29. BÖNEKAMPEN I GETSEMANE Matt 26:36-46

**BAKGRUND:** Kalk syftar i Bibeln ofta på Guds vrede, som syndaren så att säga måste tömma ner i sin hals (v. 39).

- 1. När du känner dig verkligen olycklig, hur många människor vill du då ha runt omkring dig? (Varför gick inte Jesus ensam till Getsemane?)**
  - Varför orkade de tre lärjungarna inte vaka ens en timme med Jesus, fastän de var yrkesfiskare och därför hade vakat många nätter?
- 2. Det här är enda gången som Jesus i evangelierna klagar över sin egen nöd. Vad var det som i denna situation gjorde Jesus "djupt bedrövad ända till döds"?**
  - Har du någon gång känt dig djupt bedrövad ända till döds? Om du har, i vilken situation?
- 3. Många människor har mött döden utan fruktan. Varför gjorde inte Jesus det? (Och om Jesus hade dött utan denna kamp, utan att blinka, vad hade han i så fall velat lära oss med det?)**
  - Vad får en människa att ligga med ansiktet mot jorden (v. 39)?
- 4. Varför bad inte Jesus om förbön (v. 40-41)?**
  - Vilken frestelse talar Jesus om i vers 41?
- 5. Se på Jesu bön i vers 39. Hade Fadern och Jesus samma eller olika vilja i den situationen?**
  - Varför är första halvan av bönen viktig? Varför är andra halvan av bönen viktig?
  - Vad händer med oss om vi bara ber den första eller den andra halvan av bönen?
- 6. Jämför Jesu bön första och andra gången (v. 39, 42). Hur förändrades bönen?**
  - Varför avslutade inte Jesus sin bön efter första eller andra gången (v. 39, 42, 44)?
- 7. Förändrades Jesu vilja som ett resultat av bönekampen? I så fall hur?**
  - Tror du att du, om situationen så krävde, skulle kunna be att du skulle bli övergiven av den som du älskar över allt annat? Motivera ditt svar.
  - Vad skulle ha hänt med dig och mig och Jesus slutligen inte skulle ha gått med på att dricka Guds vredes kalk?
- 8. Vad anser du, hur verkade Jesus vara i vers 45-46 jämfört med det sinnestillstånd han var i kort innan? (Vad fick Jesus att vara helt stilla och lugn från denna stund ända till sin död?)**
- 9. Vad skulle ha hänt om Jesus hade korsfästes utan denna bönekamp?**
  - Varför är det så viktigt att också vi har vårt eget Getsemane före vårt eget Golgata?

**GLÄDJEBUDSKAP:** Jesus fasade över tanken att hans djupa kärleksförhållande till sin Far skulle bli brutet. Vi behöver inte dricka Guds vredes kalk, eftersom Jesus har druckit den för vår skull.

### **30. VARFÖR HAR DU ÖVERGIVIT MIG? Matt 27:33-54**

**BAKGRUND:** För en korsfäst är det svårt att tala, t.o.m. att andas. Elia (v. 49) var en profet som hade levt för 800 år sedan. Observera att en vanlig människa aldrig fick se in i det allra heligaste, som fanns bakom templets förlåt.

- 1. Att verkställa dödsstraffet var romarnas uppgift. En hurdan bild får du av soldaterna på basis av verserna 33-36 – led de av att de måste spika fast levande människor på kors?**
  - Vin gavs åt de korsfästa för att lindra deras smärta. Varför tror ni att soldaterna blandade galla i vinet, så att det blev odrickbart (v. 34)?
  - Vad är det som gör att vissa blir avtrubbade av att se på andras lidande, t.o.m. börjar njuta av det? (I vilken mån påverkas man t.ex. av att se på våldsfilmerna och videospel?)
- 2. Vad förvånar dig i att fienderna hånade Jesus? Av vilken orsak hånade de Jesus (v. 39-44)?**
  - Om du hade sett Jesus vid detta tillfälle, tror du att du då skulle ha kunnat tro att han var Guds Son?
- 3. Vad kan Jesu motståndare ha väntat sig att han skulle säga som sina sista ord på korset?**
  - Varför hade Gud övergett Jesus (v. 46)?
  - Har du någon gång känt det som om Gud hade övergett dig? I en hurdan situation i så fall?
- 4. Vad tror du att människorna tänkte när de ytterligare hörde Jesus kalla Gud för sin egen Gud?**
  - Jesu ord i vers 46 är ett lån från en viss psalm av David (Ps 22:2). Varför ville Jesus uttrycka sin nöd med Bibelns ord och inte med sina egna?
  - Vad skulle du vilja säga som dina sista ord?
- 5. Av vilken orsak kan en människa ropa högt när hon dör (v. 50)?**
  - Vad säger Jesu rop om hans död?
- 6. På vilket sätt förändrades stämningen vid Golgata under dagens lopp (v. 51-54)?**
- 7. Vad fick den romerska officeren – som inte kände Bibeln – att tro att denna man, övergiven av Gud och människor, var Guds son (v. 54)?**
  - Varför såg judarna Jesu död med så helt andra ögon än den romerska officeren?
- 8. Vi tänker ofta att Jesu lidande var så stort därför att han bar världens alla synder. Hur stort tror du att Jesu lidande skulle ha varit om han hade burit ”bara” dina synder på korset?**
  - Om det bara hade funnits en enda människa i världen – du – tror du att Jesus då skulle ha kommit för att frälsa dig och dö för din skull? Motivera ditt svar.

**GLÄDJEBUDSKAP:** Ser du av denna berättelse hur mycket Jesus älskade dig?

### 31. VAKTSTYRKAN VID GRAVEN Matt 27:62-28:-15

**BAKGRUND:** Jesu fiender hade planerat att Jesu kropp skulle ruttna på korset och att hundarna skulle äta det som föll ner. Ändå fick Jesus en hederlig begravning (v. 57-61). Observera att romerska soldater var kända för sitt mod.

1. **Hur är det möjligt att översteprästerna kom ihåg Jesu förutsägelse om sin egen uppståndelse, fastän lärjungarna helt hade glömt bort den (v. 62-63)?**
  - Varför trodde översteprästerna att lärjungarna var modigare än vad de i själva verket var (v. 64)?
  - Vad tror ni: trodde översteprästerna på allvar på möjligheten att Jesus skulle kunna uppstå från de döda?
2. **Vers 65 innehåller det sista omnämmandet om Pilatus som finns i Bibeln. Hurdan uppfattning får man av honom på basis av denna vers?**
  - Vad tror du att Pilatus vid det här laget tänkte om det som hade hänt under dagen?
  - Tror du att Pilatus någon gång kunde glömma Jesus? Varför/varför inte?
3. **Vad kan de romerska soldaterna ha tänkt när de måste vakta en död kropp?**
  - Läs noggrant i texten om allt det som soldaterna fick erfara under påskmorgonen (v. 2-3).
  - Vad skulle man medicinskt kalla det tillstånd som beskrivs i vers 4?
4. **Vad blev de modiga romerska soldaterna så otroligt rädda för att de flydde?**
  - Tror du att soldaterna såg in i graven förrän de flydde sin kos? Motivera ditt svar.
5. **Hur kan översteprästerna ha tolkat soldaternas berättelse (v. 11-14)?**
  - Vad vittnar det om att översteprästerna inte krävde att soldaterna skulle straffas, utan tvärtom betalade dem en stor summa pengar (v. 12-15)?
  - Hur vände Gud översteprästernas svekfullhet till seger för sitt rike?
6. **Vilka faktorer vittnade i detta skede för översteprästerna att uppståndelsen verkligen hade ägt rum?**
  - Skulle du ha trott på uppståndelsen om du hade varit i översteprästernas kläder?
7. **Vilken stor inkonsekvens innehåller soldaternas berättelse (v. 13)?**
  - Vad kan dessa soldaters närmaste officer ha tänkt när han hörde hur hans underordnade hade utfört sitt uppdrag?
8. **Varför visade inte Jesus sig som uppstånden för översteprästerna?**
  - Kort efter denna händelse förändrades de feiga lärjungarna till modiga män som började förkunna Jesu uppståndelse också mitt under förföljelser. Varför blev inte översteprästerna ens i det skedet kristna? (Jfr Luk 16:31).
  - Hur kan den sista tiden i översteprästernas liv ha sett ut?
9. **Vad betyder Jesu uppståndelse för dig själv?**

## 32. MISSIONSBEFALLNINGEN Matt 28:16-20

**BAKGRUND:** 40 dagar har gått sedan påsken. Jesus möter sina lärjungar för sista gången och säger dem sina sista ord, sitt testamente – dvs. det som han vill att de framom allt skall minnas.

- 1. Vilket är enligt dig en vanlig genomsnittskristens förhållande till missionsarbetet? (I vilken mån är en genomsnittskristen redo att använda sin tid, sina pengar och sitt liv för att missionsarbetet skall gå framåt?)**
  - I vilken mån och på vilket sätt har förhållningssättet till missionsarbetet enligt dig förändrats under den tid som du minns?
- 2. Vad kan lärjungarna ha trott att de skulle göra på berget, dit Jesus hade kallat dem (v. 16)?**
  - Vad tvivlade några lärjungar på ännu i detta skede (v. 17)?
  - Varför tror du att Jesus ville säga just dessa ord som sina sista ord till sina lärjungar?
- 3. Hur kan Jesus förutsätta att dessa elva olärda män skall klara av att erövra hela världen?**
  - Jesus hade befallt sina lärjungar att följa honom redan för tre år sedan. På vilket sätt skilde sig hans kallelse då från missionsbefallningen?
- 4. Vad tror du att lärjungarna tänkte när de hörde orden ”alla folk”, inte bara ”hela Israel” (v. 19)?**
  - Vilka motargument hade lärjungarna kanske velat föra fram?
  - Vilka motargument för du fram när du kallas att ge din tid eller dina pengar till världens evangelisering?
- 5. Varför ser dagens värld inte alls ut som om Jesus skulle ha givits all makt i himlen och på jorden (v. 18)?**
  - Tror du att Jesus har all makt såväl i hela världshistorien som över ditt och dina käras liv, också i dag? Motivera ditt svar.
- 6. Vad måste lärjungarna göra på missionsfältet (v. 19-20)?**
  - Vilka två saker behövs enligt denna text för att man skall bli en Jesu lärjunge (v. 19-20)
- 7. Hur tänker Jesus själv hjälpa sina lärjungar att utföra missionsuppdraget (v. 20)?**
- 8. Varför har den kristna kyrkan inte slutfört denna uppgift, fastän 2000 år redan har gått?**
  - Vilka är enligt dig de vanligaste hindren för missionsarbete i våra dagar?
  - Fundera över vilken din egen uppgift är i förverkligandet av missionsbefallningen: att sända ut eller att bli utsänd?
  - Vilka är enligt dig de goda sidorna och de dåliga sidorna av missionärlivet?
- 9. Vad betyder det för dig att Jesus är med dig alla dagar intill tidens slut när du utför den uppgift som han har gett dig?**